

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

41e jaargang – nummer 16 – 1 juli 2021

Bijbelrooster

volgens de nieuwe Bijbelvertaling



do.	1 juli	Ezechiël 47:13–48:7	Topografie
vr.	2 juli	Ezechiël 48:8-19	Gewijde grond
za.	3 juli	Ezechiël 48:20-35	Gelijke delen
zo.	4 juli	Johannes 5:1-18	Beweging en bewogenheid
ma.	5 juli	Johannes 5:19-30	Is Jezus God?
di.	6 juli	Johannes 5:31-40	Getuigenis
wo.	7 juli	Johannes 5:41-47	Het belang van Schriftstudie
do.	8 juli	Psalm 85	God is rechtvaardig
vr.	9 juli	Deuteronomium 7:1-11	Bijzondere positie
za.	10 juli	Deuteronomium 7:12-26	De HEER zal strijden
zo.	11 juli	Deuteronomium 8:1-6	Niet van brood alleen
ma.	12 juli	Deuteronomium 8:7-20	Het beloofde land
di.	13 juli	Deuteronomium 9:1-14	Wees niet trots
wo.	14 juli	Deuteronomium 9:15-29	Verzet gebroken
do.	15 juli	Psalm 90	Tijd en eeuwigheid
vr.	16 juli	Marcus 6:1-13	Aanstoot
za.	17 juli	Marcus 6:14-29	Uit de hand gelopen verjaardagsfeest
zo.	18 juli	Marcus 6:30-44	Massabijeenkomst
ma.	19 juli	Marcus 6:45-56	Oversteek
di.	20 juli	Deuteronomium 10:1-11	Tweede wet
wo.	21 juli	Deuteronomium 10:12-22	Gehoorzaam uit liefde
do.	22 juli	Deuteronomium 11:1-9	Maak een keuze
vr.	23 juli	Deuteronomium 11:10-21	De kracht van de herhaling
za.	24 juli	Deuteronomium 11:22-32	Kiezen
zo.	25 juli	Johannes 6:1-15	Brood en water
ma.	26 juli	Johannes 6:16-24	Waterloop
di.	27 juli	Johannes 6:25-36	Het echte brood
wo.	28 juli	Johannes 6:37-46	Discussie
do.	29 juli	Johannes 6:47-59	Harde woorden?
vr.	30 juli	Johannes 6:60-71	Scheiding
za.	31 juli	Marcus 7:1-13	Wet en traditie
zo.	1 aug.	Marcus 7:14-23	Onreinheid komt van binnenuit
ma.	2 aug.	Marcus 7:24-37	Open

di.	3 aug.	Marcus 8:1-13	Teken
wo.	4 aug.	Marcus 8:14-26	Blind en ziende
do.	5 aug.	Marcus 8:27-9:1	Wie is Jezus?
vr.	6 aug.	Marcus 9:2-13	Verschijning
za.	7 aug.	Psalm 74	Vraag om actie
zo.	8 aug.	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
ma.	9 aug.	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
di.	10 aug.	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
wo.	11 aug.	Psalm 86	Roep om hulp
do.	12 aug.	Spreuken 10:1-17	Goed gedrag
vr.	13 aug.	Spreuken 10:18-32	Tegen-stellingen
za.	14 aug.	Galaten 1:1-12	Geen ander evangelie
zo.	15 aug.	Galaten 1:13-24	Paulus over zijn roeping
ma.	16 aug.	Galaten 2:1-14	Ruimte
di.	17 aug.	Galaten 2:15-21	Paulus versus Petrus
wo.	18 aug.	Psalm 124	Onze hulp
do.	19 aug.	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Dit is alweer het laatste Kerkportaal voor de vakantie. Wat gaat het toch snel allemaal. Hierna een aantal weken geen Kerkportaal, echt even rust van alles. Dat is ook goed om even afstand van alles te nemen. Het eerst volgende Kerkportaal komt 19 augustus 2021 uit. Even geen werk en geen verplichtingen. Hoewel het toch wel anders voelt dan andere jaren. We beginnen net weer met alles te versoepelen. Er mag weer veel meer gelukkig. Dat voelt weer heel goed. Binnenkort nog meer versoepelingen waarschijnlijk. Laten we ervan genieten allemaal.

Op zondag 13 juni jl. mochten er voor de eerste keer in de kerk weer meer mensen komen, van 30 naar 60 personen. Het laatste lied en amen mocht meegezongen worden. Wat klonk dat weer mooi met meerdere mensen. De blijheid van iedereen kon je erin horen. Gera Laarman had met de kinderen in de kindernevendienst allemaal "smileys" gemaakt om aan de mensen in de kerk te geven, allemaal blij gezichtjes. Ze konden helaas niet voor allemaal eentje maken, dat kostte te veel tijd. Gera vertelde voor in de kerk waar ze mee bezig waren geweest en hoe blij ze allemaal waren. Ze was er zelf ook helemaal emotioneel van. Tranen van vreugde bij haar en waarschijnlijk wel bij meer mensen.

Wat fijn dat we ook bij evenementen, zoals het voetbal, ook weer met publiek mogen zijn. Mensen zijn toch sociale wezens. Hebben elkaar nodig. In de afgelopen coronaperiode zijn er veel mensen toch heel eenzaam geweest en zijn er geestelijk soms ziek van geworden. Het is te hopen dat we dit zo nooit meer meemaken. God heeft ons tot nu toe overal doorheen geholpen.

Ds. E. van Veen uit Steenwijkerwold preekte zondag 20 juni over de "Storm op het meer". Jezus lag te slapen in het schip terwijl de storm raasde en zijn discipelen dachten dat het schip zou vergaan. Maar met Jezus aan boord gebeurt dat niet. Hij legt de storm het zwijgen op. Zo blijft hij ook altijd bij ons en helpt ons door de grootste stormen heen. Dat hebben we in de afgelopen tijd zeker mogen ervaren.

"Wij hebben Vaders Zoon aan boord en 't veilig strand voor 't oog".

Ik kreeg via de scriba een berichtje dat ds. Arjen Hiemstra zijn 25-jarig jubileum als predikant mocht vieren op 16 juni 2021. Hij was hier in Vollenhove onze predikant van 16 september 1996 tot 4 november 2001. Vollenhove was zijn eerste gemeente. We willen hem van harte feliciteren met dit jubileum en wensen hem en zijn gezin alle goeds toe en Gods zegen voor de komende jaren.

Op zondag 4 juli a.s. hebben we een gemeentevergadering aansluitend aan de dienst. In deze dienst gaat een dominee voor, die wordt voorgesteld om beroepen te worden. We laten ons verrassen!! Iedereen heeft hier bericht van gehad. Na de dienst kan er gestemd worden hierover. Ook vanuit huis. We hopen op een positieve uitslag. Het zou fijn zijn om het nieuwe seizoen met een "eigen" dominee te kunnen beginnen.

Meeleven:

P.M. (i.v.m. privacy)

Ik wil iedereen die geslaagd is voor zijn of haar examen van harte feliciteren hiermee. Degene die gezakt zijn wens ik sterkte toe en hopelijk een nieuwe kans. Ook als je een herexamen hebt veel sterkte en succes.

Nog twee mooie berichten:

P.M. (i.v.m. privacy)

Alle zieken in de gemeente die niet met name hier genoemd zijn wens ik veel sterkte en beterschap toe. Laten we voor elkaar blijven bidden en naar elkaar om blijven zien op welke manier dan ook. We denken ook aan al het ongeboren leven in de gemeente en hopen en bidden dat het goed mag gaan allemaal en voor de (a.s.) ouders sterkte om het vol te houden en een voorspoedige bevalling.

Vakantie:

*Eindelijk is het dan vakantie
niets dat moet en niks mag
ruik de zee en hoor de vogels
op een zwoele zomerdag*

*eindelijk is het dan vakantie
voel het zonlicht op je snoet
en het zand tussen je tenen
niksen mag en niets dat moet.*

Ik wens iedereen een heel fijne vakantietijd toe, waar je ook heen gaat of misschien thuisblijft. Geniet van het mooie weer en de goede dingen van het leven. Laten we elkaar ook in de vakantietijd niet vergeten. Ik hoop na de vakantie weer met nieuwe energie veel goed nieuws vanuit de gemeente te mogen vertellen.

Een warme groet van
Joke Nijhuis.

Broeders en zusters,

Op een stralende zondagmorgen mochten we voor het eerst weer met meerdere mensen naar de kerk!
Wat een vreugde, blijdschap, dankbaarheid en ontroering gaf dit.
Wat is dat ontzettend gemist!
Via de livestream was het allemaal prima geregeld, dikke complimenten, maar toch....
Het laatste lied (vervuld van Uwe Zegen) werd echt uit volle borst en met ontroering gezongen.
Het klonk alsof de kerk stampvol zat (er zaten bijna 50 mensen).
Dank aan God, dat dit weer kan.

Groeten van twee gemeenteleden

Clubdienst: Anders en toch jezelf.

Op zondagmiddag 4 juli om half 3 willen we graag een vervolg geven van onze eerste clubdienst van 2 mei. Het is een online dienst die te zien is via de livestream van de Grote Kerk. Enerzijds om het clubseizoen af te sluiten en anderzijds om afscheid te nemen van Johan, Jelle en Jonathan. Dat we afscheid moeten nemen komt omdat jullie zijn verhuist of gaan verhuizen. Tijdens deze clubdienst zullen we hier niet te veel bij stilstaan. Maar met deze clubdienst en een mooie aansluitende activiteit willen we toch graag laten weten dat we jullie gaan missen.

Tijdens deze clubdienst gaan we verder met het thema 'anders zijn'. Dit keer gaan we kijken wat anders zijn voor jezelf betekend. En dan vooral als je tiener en met name puber bent. Puberteit betekent veranderen, veranderen en nog eens veranderen. Hoe je er uitziet, je gedrag en je gevoel. Alles is nog onzeker en verwarrend, wie ben je en hoe zien anderen mij? In Efeziërs 4 lezen we dat je helemaal anders moet zijn. Maar kun en moet je dan al helemaal anders zijn, als je zelf nog volop aan het ontdekken bent wie je bent?

Ook gaan we een paar jaar vooruit kijken. Het lijkt er op dat veel jongeren die gelovig aan de pubertijd beginnen tijdens of na de puberteit de weg kwijt raken of hun draai niet meer kunnen vinden. Zorgt de puberteit er dan voor dat jonge mensen hun geloof kwijt raken? Gaan pubers op een andere manier, of in iets anders geloven? Of voelen pubers zich gewoon niet langer thuis bij God en de gemeente?

Als we na een uurtje genoeg antwoorden - en hopelijk ook oplossingen - hebben gevonden op deze vragen is het tijd voor het tweede deel van deze zondag; de activiteit. Wat we precies gaan doen willen we nog niet verklappen. Maar we doen ons uiterste best om er toch nog een clubkamp achtige middag/avond van te maken. Een kampvuur om daarop pannenkoeken of iets anders wat je lekker vindt te bakken hoort daar zeker bij! We hebben een paar mooie spellen bedacht. En er zal ook genoeg tijd zijn om te chillen en afscheid te nemen van Jonathan, Johan en Jelle.

We hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.

Rick, Kylian en Henk

In Memoriam Frits Treep

Frits Treep wordt op 16 november 1946 geboren in Spoolde, een buurtschap onder de rook van Zwolle. Hij is de vierde in een gezin van zes kinderen. Hij groeit op het platteland op. Als hij twaalf jaar is, krijgt hij bij zijn afscheid van de zondagsschool een diploma met de Bijbeltekst "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad".

Woorden die Frits aanspreken, en die hij zijn leven lang vasthoudt. Na de lagere school gaat Frits naar de ambachtsschool, de LTS. Daarna werkt hij in de bouw en doet in de avonduren vervolgoopleidingen. Ook is er altijd genoeg te doen thuis in het gemengde boerenbedrijf.

Frits trouwt met Alie Booi in 1974. Samen gaan ze wonen in Vollenhove, in het huisje aan de Heilige Geeststeeg. Van een bouwval maakt Frits er een piekfijn huis van. Heel gelukkig is Frits met de geboorte van zijn dochter Hendrike. Samen zijn ze twee handen op een buik. Erg zorgzaam is Frits ook voor Alie, die hij op handen draagt.

Als de kans zich voordoet om vervroegd uit te treden doet Frits dat. Frits werkt daarna met veel voldoening aan het huis van Hendrike en Rico. Ook is hij actief in de kerk voor de bouw van orgelkasten, het klussen aan de pastorie en de Voorhof. Frits is jarenlang ook diaken en kerkrentmeester, hij draagt op vele manieren bij aan zijn Mariakerk.

Als Frits 65 jaar wordt darmkanker ontdekt. Onderzoeken en operaties volgen, het lijkt weer goed. In die jaren die volgen worden zijn beide kleinzons Swen en Boan geboren. Frits geniet van de kleine mannen. Hij had hen heel graag zien opgroeien en veel met hen willen ondernemen, maar in 2019 komt de kanker helaas terug. Ondanks een spannende operatie komt het deze keer niet meer goed. Frits moet steeds verder inleveren, tot het op het laatst eigenlijk niet meer gaat. Voor zijn gevoel zeker tien jaar te vroeg, moet hij zich gewonnen geven.

Frits bouwde zijn leven op een stevig fundament: het geloof dat hij van huis uit voorgeleefd had gekregen, was voor hem een kompas en een richtsnoer in het leven. Niet dat hij er altijd aan dacht of over sprak, maar hij kon er wel op steunen. Tijdens zijn afscheid lazen we daarom Mattheus 7:24 over een verstandige man die zijn huis bouwde op stevige grond. Ook luisterden we 'Afscheid nemen bestaat niet', een lied van Marco Borsato. In het vertrouwen dat afscheid nemen niet bestaat, als je door eeuwige liefde verbonden bent, namen we afscheid van Frits. Zijn naasten gaven hem zijn laatste rustplaats op Heetveld, zoals hij dat zelf graag wilde. We wensen Alie, Hendrike en Rico, Swen en Boan heel veel sterkte in het gemis.

Ds. Marijn Rohaan

Bericht vanuit de Kerkenraad

Beste Gemeenteleden,

Broeders, zusters, jongens en meisjes. Namens de kerkenraad willen we graag het volgende mededelen. Onze gemeente is opgedeeld in wijken, en in deze wijken werden er door de wijkouderlingen pastorale bezoeken afgelegd. Vanaf nu zal de situatie toch wijzigen, maar de wijken blijven wel bestaan. Op dit moment zijn er 3 ouderlingen, Geke Winters, Egbert Duurkoop en Gert Hulleman. Wanneer er bij u of jou behoefte bestaat aan een bezoek van een ouderling, ongeacht de reden hiervoor, mag u contact opnemen met Geke Winters. Telefoon nummer Geke: 06-22591251 en 243701 haar mailadres is gekewinters@hetnet.nl.

Geke zal er dan zorg voor dragen dat er een bezoek gecoördineerd wordt aan u of jou, door een van de ouderlingen. Van zelfsprekend mag u, jij hier een voorkeur in aangeven. Wij hopen hiermee een passende en overzichtelijke oplossing aan te bieden. Voorts mogen wij ons als gemeente gezegend voelen, met leden die veelal op eigen initiatief bezoeken af leggen, om elkaar te bemoedigen en de onderlinge verbondenheid te onderhouden.

Namens de kerkenraad

Video van de Mariakerk

Nick van Dokkumburg heeft met zijn drone (in overleg) een video gemaakt van de Mariakerk. De video is via deze link te bekijken: <https://youtu.be/K4yDkPj7z5E>



ZONDAG 4 JULI

10:00 uur Kandidaat predikant
oud. v. dienst Marcel Muizelaar
collecte Kerk
organist Johan Tijssen
koster Jacob van Benthem
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Anita

ZONDAG 11 JULI

10:00 uur Dhr. P. Durieux, Sint Jansklooster
oud. v. dienst Egbert Duurkoop
collecte Kerk
organist Erik Hofstede
koster Herman Laarman
b&g Jenny en Janna
kind&eredienst Wouter

ZONDAG 18 JULI

10:00 uur Dhr. T. v.d. Louw, Emmeloord
oud. v. dienst Gert Hulleman
collecte Diaconie
organist Anne Kroeze
koster Jacob van Benthem
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Marit

ZONDAG 25 JULI

10:00 uur Dhr. J. Marissen, Vollenhove
oud. v. dienst Geke Winters
collecte Kerk
organist Harry Haasjes
koster Herman Laarman
b&g Marcel en Karin
kind&eredienst Gera



ZONDAG 1 AUGUSTUS

10:00 uur Ds. H.C.S. Spit, Diepenveen
oud. v. dienst Karin IJspeerd
collecte Kerk
organist Johan Tijssen
koster Jacob van Benthem
b&g Jenny en Janna
kind&eredienst Rosanne

ZONDAG 8 AUGUSTUS

10:00 uur Ds. W. Kok, Emmeloord
oud. v. dienst Geke Winters
collecte Kerk
organist Erik Hofstede
koster Herman Laarman
b&g Marcel en Karin
kind&eredienst Gera

ZONDAG 15 AUGUSTUS

10:00 uur Dhr. T. v.d. Louw, Emmeloord
oud. v. dienst Gert Hulleman
collecte Diaconie
organist Anne Kroeze
koster Wietze Winters
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Andrea

ZONDAG 22 AUGUSTUS

10:00 uur mevr. L. Winters-Jonas, Kraggenburg
oud. v. dienst Egbert Duurkoop
collecte Kerk
organist Herman Kamp
koster Jacob van Benthem
b&g Martin
kind&eredienst Anita

Een hartelijk welkom in de Mariakerk

Graag nodigen wij u/jou uit in de Mariakerk!

Een nieuwe fase is aangebroken. De maatregelen rondom Corona zijn verruimd en er mogen weer meer personen naar de kerk komen. De basisregel blijft natuurlijk dat u/jij bij klachten thuis blijft. Wilt u/jij naar de kerk komen dan is registreren vooraf niet meer nodig. De 1,5 meter regel blijft voorlopig nog wel van kracht.

Zingen is weer toegestaan.

Afgelopen weken is duidelijk geworden dat het weer mogelijk is om samen te zingen in de kerk. De samenzang is een belangrijk onderdeel van de eredienst. We kunnen als kerkenraad heel goed begrijpen dat sommigen het zingen met elkaar spannend vinden. Echter, is het juist datgene geweest wat ons de afgelopen 15 maanden heeft belemmerd in de kerkgang. Vanaf zondag 27 juni kunt u alle liederen weer meezingen.

We hopen op ontmoeting en weerzien!

Namens de kerkenraad,
Het scribaat

Zondag 4 juli a.s. is registratie nog noodzakelijk in verband met de gemeentevergadering. Zie hiervoor verder de informatie in dit kerkportaal.

Autodienst

Wilt u in deze zomermaanden gebruik maken van de autodienst dan kunt u mailen met scriba@maria-kerk.nl of bellen met 06-41351052. Vanaf het volgende kerkportaal gaat in principe het rooster voor de autodienst weer draaien.

Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Afspiegeling

Aan Jouw vuur zal ik mij branden
en de wind blaast me omver.
Aan de rots zal ik me schaven
en Jouw burcht is me te sterk.
Aan Jouw kracht ga ik ten onder
en Jouw passie is me te veel.

Wees een vonk,
een zacht zuchtje,
of een afgesleten kiezelsteen.
Wees iets kleins, als een spatie, waar
doorheen jouw stilte spreekt.

- Janneke Nijboer





Gereformeerde Kerk te Vollenhove
Kerksteeg 1
8325 BE Vollenhove
scriba@maria-kerk.nl

Vollenhove, 24 juni 2021

Betreft: uitnodiging voor gemeentevergadering op zondag 4 juli 2021

Aan de gemeenteleden van de Mariakerk,
De kerkenraad informeert u en jou via deze brief dat de beroepingscommissie met een (unaniem) advies voor een predikant ten behoeve van onze gemeente is gekomen. De kerkenraad heeft het advies van de beroepingscommissie overgenomen en er heeft een gesprek met de betreffende predikant en de kerkenraad plaatsgevonden. We zijn verheugd u/jou te mogen uitnodigen voor een gemeentevergadering op zondag 4 juli aansluitend aan de dienst waarin de predikant zal voorgaan. Op dat moment wordt ook de naam bekend gemaakt.

De agenda van de gemeentevergadering is als volgt:

- Opening
- Terugblik en verslag door de beroepingscommissie
- Informatie door de kerkenraad
- Schriftelijke verkiezing door de stemgerechtigde leden van de Mariakerk (stemgerechtigd zijn gemeenteleden van 18 jaar en ouder)

1. Fysieke aanwezigheid in de vergadering

In verband met de beperkingen rondom Corona vragen wij u/jou, in tegenstelling tot de werkwijze van afgelopen weken, zich voor deze dienst en/of gemeentevergadering op te geven. Dit heeft een organisatorische reden. Opgeven kan via aanvraag@maria-kerk.nl ofwel via 06 13660210. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal eventueel

om 14.00 uur een 2^e kerkdienst met aansluitend een 2^e gemeentevergadering georganiseerd worden.

Wilt u/jij hierbij duidelijk aangeven met hoeveel personen u/jij naar de kerkdienst en/of de gemeentevergadering wil komen? En zou je ook willen vermelden of je een voorkeur hebt voor een tijdstip?

De kerkdienst is via de live stream van de Mariakerk mee te beleven. Echter de gemeentevergadering zal in besloten vorm plaatsvinden. Indien u/jij niet persoonlijk naar de gemeentevergadering kan komen zijn er de volgende alternatieven:

2. Thuis rondom Vollenhove

Om u thuis van dezelfde informatie te voorzien als in de gemeentevergadering, ontvangt u op zondag 4 juli in de vroege ochtend de betreffende informatie + een stemformulier (inclusief envelop) thuis in de brievenbus. U kunt uw stem tussen 12.00 en 13.00 uur afgeven in de Voorhof. Indien u niet in de gelegenheid bent om uw stem persoonlijk af te geven, dan wordt de envelop tussen 12.00 en 13.00 uur bij u thuis opgehaald. Wilt u dit dan aangeven?

3. Digitaal

U ontvangt op zondag 4 juli in de vroege ochtend dezelfde informatie als hierboven genoemd maar dan via de mail. U kunt dan stemmen door middel van reply op de mail. Dit kan tot zondag 4 juli 18.00 uur.

We hopen door bovengenoemde organisatie iedereen te kunnen bereiken om mee te doen aan de gemeentevergadering en verkiezing. Samengevat de mogelijkheden voor de gemeentevergadering:

1. U/jij komt fysiek naar de gemeentevergadering
2. U/jij leest en stemt mee vanuit huis (rondom Vollenhove)
3. U/jij leest en stemt digitaal mee

Voor alle 3 de mogelijkheden dient u zich aan te melden via aanvraag@maria-kerk.nl of 06 13660210 vóór zondag 4 juli om 9.00 uur. U/jij ontvangt dan een bericht van registratie ofwel nadere informatie. Op zondag 11 juli wordt in de afkondiging de uitslag van de verkiezing bekend gemaakt.

Wij hopen op een mooie opkomst en vele stemmers.

Namens de kerkenraad van de Mariakerk,

Preses,
Marten van Eerde

Scribaat,
Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd

Kort verslag (digitale)

kerkenraadsvergadering 2 maart 2021

Marten leest uit Johannes 14 en gaat voor in gebed. Vorming en toerusting vindt plaats in de vorm van een gedicht. Na een persoonlijk rondje wordt de agenda vastgesteld en notulen ondertekend (de volgende dag fysiek). Het verslag van het corona-team met tussentijdse aanpassingen t.a.v. het beleid in verband met maatregelen corona wordt vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt. Esther Davids-Winters is bereid gevonden om toe te zien op het onderhoud van het graf van Rolinda. Gerrit doet verslag van de beroepingscommissie. Vanuit pastoraat/Gert wordt aangegeven dat het lastig is om bij mensen thuis op bezoek te komen in deze Corona-tijd. We bespreken mogelijkheden en alternatieven. De nog aanwezige luisterkastjes worden via het Kerkportaal onder de aandacht gebracht. Rosanne geeft aan en vertelt over KEE, dat een eigen programma draait met activiteiten voor basisschoolleeftijd. De jeugddienst op 7/2 is goed 'digitaal' bezocht. We bespreken dat het lastig is om deze groep jeugd goed te blijven bedienen. T.a.v. Corona besluiten we op dit moment nog niet de 30 personen toe te laten tot de diensten. Dit lijkt ons op dit moment nog niet verantwoord gezien de oplopende getallen positief geteste mensen met Corona. KRM geven aan dat een groepje mensen bezig is met het opknappen van de Voorhof en Pastorie. QR code i.v.m. collecten is in onderzoek in een klein comité. Hier blijken kosten aan verbonden te zijn. Hiernaast komt een onderzoek naar de Scipio-app. Eerst zal een presentatie door beheerders uit een collega-gemeente worden gegeven. Er is een mail over de publicatie ANBI en jaarrekeningen binnengekomen, deze zal de komende maanden worden opgepakt, samen met het jaarwerk 2020. Vanuit Diaconie wordt aangegeven weer gestart te zijn met de spaardoosjes en deze keer is de opbrengst voor de verschillende doelen die afgelopen jaren zijn aangedragen met name vanuit onze gemeenteleden. Jacqueline heeft aangegeven, als het haar lukt, de vergaderingen graag bij te wonen. Vanuit Diaconie wordt aangegeven weer een paaskruis te plaatsen. Het is een mooi initiatief en dit wordt ondersteund. We bespreken een aantal aankomende diensten. Rosanne sluit af met het 'Onze Vader'.
Het scribaat, Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd

Kort verslag (digitale)

kerkenraadsvergadering 6 april 2021

Marten opent de vergadering en leest uit Matheus 28 vanaf vers 16 en gaat voor in gebed. Vorming en toerusting, Gerrit leest gedicht van Rolinda, waarom kan ik het niet begrijpen? Na een persoonlijk rondje wordt de agenda vastgesteld en aangevuld met een aangedragen punt door Rosanne: de herkenbaarheid van de diensten van de Mariakerk in deze tijd. Notulen worden goedgekeurd en ondertekend (op een later tijdstip). In deze vergadering wordt ook het tussentijds besluit door het Corona-team om de kerkgang tot 30 personen weer mogelijk te maken vastgesteld. We nemen in acht weer scherp te zijn op de gebruikelijke voorwaarden en maatregelen rondom de kerkgang. Vanuit de gemeente zijn aantal reacties gekomen waarom de kerk weer toegankelijk is voor personen. Zij vonden het moeilijk te begrijpen. Verder is er 1 brief binnengekomen bij het scribaat. Deze is beantwoord. We bespreken dat de diensten goed en veilig verlopen, daar blijven we oog voor hebben. En dat we het belangrijk vinden dat mensen zelf kunnen kiezen om naar de kerk te komen. Freek pakt de vraag op of er briefjes met de bankrekeningnummers in de kerk kunnen komen om collectegeld over te kunnen maken. Het rooster van aftreden 2020-2021 en vacatures ambtsdragers worden besproken. Geke, Gert en Egbert blijven aan als ouderling voor de wijken. 3 is echter een minimale bezetting. Marten en Kees blijven nog in de diaconie. Frank en Anke blijven nog meewerken binnen de Kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat de ambtsdragers willen verlengen. Er gaat een verzoek uit om namen aan te dragen voor de openstaande vacatures ten behoeve 2 (wijk)ouderlingen en 1 diaken. Vanuit het beroepingswerk doet José verslag. Er gebeurt best wel het een en ander in het beroepingswerk. BC vindt het belangrijk dat er een predikant komt die goed bij de gemeente past. Zij hebben goede moed om verder te zoeken en er is, ondanks de beperkingen i.v.m. Corona, een goede en positieve sfeer. Het blijkt wel erg lastig om passende informatie over beroepbare predikanten vanuit de PKN te ontvangen t.b.v. het beroepingswerk. Ten aanzien van de toekomst van de Mariakerk en ook om voor de langere termijn de goede dingen voor onze kerk te (blijven) doen wordt een groepje 'koplopers de toekomst tegemoet' samengesteld. Het gaat dan over: hoe zien wij de toekomst tegemoet? De voorbereiding wordt door deze groep gedaan en later in de kerkenraadsvergadering besproken. Gert leest hierbij iets voor over 'vertrouwen en gebed', een manier welke ons kan helpen om met elkaar

kerk te zijn en verder te gaan. Via een brief en bijlage van de PKN wordt consideratie gevraagd t.a.v. ontwikkeling geestelijke verzorging waarin de kerk een rol wil spelen. We bespreken de brief en denken in extremen en welke risico's we daarbij tegenaan zouden kunnen gaan lopen? We denken dat dit aanvaardbare risico's zijn. KR heeft geen bedenkingen en geeft dit mee aan de classicale vergadering. Pastoraat: De zieken in onze gemeente worden besproken. Jeugd: Rosanne en José hebben niets te melden. Toch wel: Rosanne neemt het werk van José over van KEE. José heeft zwangerschapsverlof 😊 Diaconie: zaterdag 24 april is een actie in de kerk voor de voedselbank en gemeenteleden worden gevraagd mee te helpen. KRM: Onderhoudsmeerjarenbegroting is in ontwikkeling. Kanselkleden zijn niet heel netjes meer en wordt onderzocht op vernieuwing. Met beheerdersechtpaar is overeenkomst getekend. De piano is weer gestemd. Er is over gesproken om zonnepanelen op de Voorhof te plaatsen (navraag bij gemeente lijkt geen optie i.v.m. beschermd stads- en dorpsgezicht) en een eventuele extra deur als uitloop Grote Zaal. Over de Scipio app is een voorlichting over geweest in de kerk. Een aantal personen uit KR helpen om dit verder te onderzoeken. De vrijwillige bijdragen komen dit najaar (2021) aan de orde. Vooruit/terugblik, organisatie en invulling aankomende diensten: paascyclus zeer goed georganiseerd, maar is als zwaar ervaren zo zonder predikant. De gezamenlijke diensten worden gecheckt bij de Hervormde Kerk. Er zitten nog gaten in het preektotaalrooster en komende weken zal blijken of deze nog anders ingevuld dienen te worden? Qua herkenbaarheid waren er afgelopen weken zeker mooie diensten in de Mariakerk. De afgelopen maanden waren niet gemakkelijk om de diensten doorgang te laten vinden. Het blijft onze aandacht houden om de eigenheid van de Mariakerk te waarborgen. Er wordt opgemerkt dat er nauwelijks tot geen aanmeldingen binnenkomen t.b.v. de voorzang. Gevolg is dat steeds dezelfde mensen zingen. N.a.v. een ingekomen mail zijn tips binnengekomen t.a.v. de inrichting voor de thuishijgers. Deze zijn ter harte genomen en de tipgever is bedankt. Klein comité gaat invulling geven aan een moment van afscheid van ds. Dick Wolters in dienst van Pinksteren. Er wordt aandacht gevraagd voor organisten en starttijd van spelen vóór de dienst. Het geluid (verschil tussen predikant en orgel/voorzang) t.b.v. de live-stream behoeft aandacht. Marcel sluit af met een gebed.

Het scribaat, Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Vacant
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	J. van Benthem, Weg v. Rollocate 32, tel. 241942 H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin Ijspeerd, Punter 14, tel. 0527-861020 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701
Ledenadministratie	Henk Winters, Het Goor 7, tel. 243492 ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnummer NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnummer NL80 RABO 0322087503
Verjaardagsfonds	NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk E-mail webmaster Redactie Kerkportaal	www.pknvollenhove.nl webmaster@maria-kerk.nl Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: kerkportaal@gmail.com
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Momenteel zijn er geen activiteiten

Het volgende nummer (1) van Het Kerkportaal
verschijnt op **19 augustus 2021**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 13 augustus 2021** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!