

Het Kerkportaal



**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

41e jaargang – nummer 4 – 15 oktober 2020

Bijbelrooster

volgens de nieuwe Bijbelvertaling



do.	15 okt.	Ezra 6:1-5	Oude papieren
vr.	16 okt.	Ezra 6:6-12	Toestemming
za.	17 okt.	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
zo.	18 okt.	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
ma.	19 okt.	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
di.	20 okt.	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
wo.	21 okt.	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
do.	22 okt.	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
vr.	23 okt.	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
za.	24 okt.	Psalm 110	Priester-Koning
zo.	25 okt.	<i>Bijbelzondag</i> Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
ma.	26 okt.	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
di.	27 okt.	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
wo.	28 okt.	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
do.	29 okt.	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
vr.	30 okt.	Nehemia 10:29-40	Contract
za.	31 okt.	Psalm 43	Hoop op God
zo.	1 nov.	<i>Allerheiligen</i> Psalm 24	Koninklijke intocht
ma.	2 nov.	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
di.	3 nov.	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
wo.	4 nov.	<i>Dankdag</i> Psalm 67	Volkenbond
do.	5 nov.	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

De herfst is nu toch wel écht begonnen. Het wordt weer kouder en weer sneller donker. We gaan weer de winterperiode tegemoet. Op zondag 20 september jl. was de startzondag in de kerk voor het nieuwe winterseizoen. Alles gaat dan weer beginnen na de lange vakantieperiode. Hoewel het deze winter vast allemaal anders gaat dan normaal. Grote groepen bij elkaar mag niet zolang het Coronavirus nog onder ons is. De regels zijn net weer wat strenger gemaakt omdat het virus weer flink oplaait. Er mogen niet meer dan 30 mensen in de kerk. Het gaat niet meer per wijk. Je moet je voor de tijd aanmelden. Er moet een mondkapje op als je de kerk binnenkomt en oplaten totdat je zit, dan mag hij af. Zingen mag nog steeds niet, alleen een aantal voorzangers. Allemaal weer wat anders, maar we mogen nog bij elkaar komen!

Voor de What's up jeugdgroepen is daar ook iets slims voor bedacht. Ze komen eerst bij elkaar in een grote groep (wel op afstand) in de grote zaal van Tilvoorde en gaan daarna in kleine groepjes in verschillende zalen verder. Wat er verder aan activiteiten is kunt u verderop lezen in het Kerkportaal. Gelukkig voor de jeugd dat dit mogelijk is. Ze missen veel leuke dingen in deze coronatijd, maar hierdoor kunnen ze elkaar toch blijven zien.

Het thema op de startzondag was: "Het goede leven". Hoe zie en ervaar je dat? Best moeilijk in deze tijd. Er kon binnen en buiten over gediscussieerd worden. Er werden filmpjes voor de mensen thuis op de livestream gedraaid, waarin ook over dit thema gesproken werd. Het was jammer dat de microfoon in de kerk in het begin niet goed werkte, zodat veel mensen thuis het begin niet gehoord hebben. Na klachten van het thuisfront werd het later gelukkig beter. Een technisch mankementje. Ds. Liesbeth Winters uit Kraggenburg leidde deze startdienst.

Zondag 27 september 2020 was er een doopdienst in de Grote kerk waar drie kinderen gedoopt werden. Gelukkig dat dat weer kon. In de grote kerk konden ook familie en wat andere genodigden erbij zijn.

Gedoopt zijn: Boan Allon Drog, zoon van Rico Drog en Hendrike Treep, Sven Hendrik Winters, zoon van Gerrit en Debbie Winters en Jop Samuël van der Linde, zoon van Martin en Rosalie van der Linde. Het was een mooie feestelijke dienst waarin ook de huisband optrad. Ds. Dick Wolters leidde deze dienst. De ouders en grootouders van harte gefeliciteerd met deze doop en Gods zegen bij de verdere opvoeding van jullie kinderen.

Zondag 4 oktober 2020 hebben we met elkaar weer in de kerk het Heilig Avondmaal kunnen vieren. Er waren ongeveer 30 mensen in de kerk die van tevoren in een klein glaasje/bakje brood en wijn mee konden nemen naar hun plaats in de kerk. De mensen thuis konden via de livestream het meevieren met hun eigen brood en wijn. Toch wel heel bijzonder en creatief dat het zo kan. Ds. Torenbeek uit Emmeloord ging voor in deze dienst. Het ging in zijn overdenking over geluk. "Wat is geluk?" Ben je gelukkig als je heel rijk bent of zit het in andere dingen? Als je zelf gelukkig bent en je probeert dat ook te delen met anderen dan word je daar zelf ook weer gelukkig van. Probeer mensen een stukje geluk te geven door naar ze om te zien op welke manier dan ook. Tegenwoordig soms best moeilijk. Een arm om een schouder slaan of schouderklopje mag al niet, dus moet het met woorden of een kaartje, een appje, telefoontje of videobellen of zoiets. Maar laten we proberen niet van die afstandelijke mensen te worden door deze coronatijd. Hopelijk duurt het niet al te lang meer. Maar we houden goede moed en God helpt ons hier doorheen, vast en zeker!

Op 4 november a.s. is het weer Dankdag voor gewas en arbeid.

Ds. mevr. de Kok - Mellema uit Wilsum gaat dan voor. Danken voor eten en drinken wat er nog steeds is, ondanks Corona. Arbeid wordt misschien voor veel mensen toch wel heel moeilijk in deze tijd. Er is heel wat waar we nog voor kunnen danken maar ook nog heel veel om voor te bidden. Laten we dat ook blijven doen.

Ik wens alle zieken heel veel geduld, hoop en beterschap toe, als dat nog mogelijk is en hoop dat ze rust en vrede in hun hart mogen krijgen om het te dragen en vol te houden.

De Weg -- Toon Hermans

*Liefde, vreugde of verdriet
wat op je weg komt weet je niet.
Dus kijk maar niet zo ver vooruit
het heeft geen nut, je ziet geen fluit.*

Iedereen goede weken toegewenst! Pas goed op jezelf en op anderen!

Een warme groet van
Joke Nijhuis.

Woorden van de preses

Beste gemeenteleden,

Nog steeds heerst het virus, sterker nog, het lijkt in alle hevigheid teruggekeerd te zijn. Maar gelukkig hoeft het ons niet te beheersen. Wij mogen weten dat we in alle zorgen; moeiten; ziekte en pijn gedragen worden door onze Heiland, Jezus Christus. Wordt het daar dan ineens makkelijker van? Nee, dat misschien niet, maar het geeft zeker troost. De troost dat, wat er in ons leven ook gebeurt, Hij ons dus draagt.

We mogen weer naar de kerk gaan; voor sommigen is dat nog een beetje te eng; anderen vinden dat het niet mogen zingen een te groot gemis is. Laten we samen wel proberen om de gemeenschap te bewaren, want we hopen toch echt (ik denk wij allen) na enige tijd weer allemaal de kerkdiensten te mogen meemaken. Gelukkig kan er online wel worden meegevierd.

Afgelopen zondag mochten we het Heilig Avondmaal vieren; weliswaar op een beetje andere manier (coronaproof), maar toch hebben we de liefde en de vergeving van onze schuld door onze Here Jezus Christus ervaren, want Zijn liefde en vergeving zijn toch voor ons het allerbelangrijkste.

Ik sluit af met een opwekkingslied nr. 705 en wens u allemaal het allerbeste voor de komende tijd en bovenal de zegen van onze God.

Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

Toon mijn liefde
Aan de ander,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
Dien de ander,
Zo heb Ik ook jou liefgehad.

Marten van Eerde

Nieuwe maatregelen oktober in de Mariakerk

Afgelopen maandag 5 oktober zijn er nieuwe maatregelen voor de maand oktober aangekondigd in verband met COVID-19. Graag nemen wij u mee hoe we deze maand, en wellicht voor langere periode, de kerkdiensten willen organiseren. We vinden het belangrijk om de kerkdiensten voor het aantal van 30 personen door te kunnen laten gaan en hiermee gelegenheid te bieden aan degene die naar de kerk kunnen en willen komen. Qua organisatie gelden er naast de maatregelen zoals bijv. de gezondheidscheck, de 1,5 meter afstand-regel, hygiëne-maatregelen de volgende:

- Er is geen onderscheid meer in wijken per zondag, iedereen kan zich aanmelden om bij een kerkdienst aanwezig te zijn;
- Registratie/aanmelden voor de kerkdienst via 06-13660210 of aanvraag@maria-kerk.nl met daarbij aantal personen, namen, adres en telefoonnummer. Hier geldt op dit moment een maximum van 30 personen;
- Bij binnenkomst/uitgaan van de kerk tot op/van uw zitplaats wordt een mondkapje op prijs gesteld, als u plaats heeft genomen kan het mondkapje af;
- Voorzang wordt verzorgd door voorzangers, opgave kan via Geke Winters 06-22591251 of gekewinters@hetnet.nl.

We hopen op deze wijze te kunnen blijven samenkomen in de erediensten evenals in de afgelopen maanden. Natuurlijk zijn de diensten, zoals gebruikelijk, ook online te volgen. Het gezamenlijk jeugdwerk kan 'gewoon' doorgaan met inachtneming van de gebruikelijke RIVM-richtlijnen.

We realiseren ons dat de maatregelen 'morgen of overmorgen' anders kunnen zijn en zullen daar op een veilige manier in mee bewegen. Verdere informatie verloopt via de website van de Mariakerk, het kerkportaal en/of de afkondigingen.

Namens de kerkenraad,

het scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar

Vacatures ambtsdragers

De kerkenraad is dankbaar en verheugd u mee te kunnen delen dat Freek Weijs heeft aangegeven de vacature van voorzitter Kerkrentmeester te willen vervullen. In de dienst van zondag 4 oktober is dit afgekondigd. De voorbereidingen worden getroffen voor de dienst in verband met de bevestiging. Frank van Harten blijft voorlopig de gelederen van de Kerkrentmeesters versterken. Daar zijn we ook dankbaar voor.

Mutatie

In de doopdienst van 27-09-2020 zijn gedoopt:

P.M. (i.v.m. privacy)



Top2000 Kerkdienst

Op 6 december 2020 hopen we weer een Top2000 Kerkdienst te organiseren in de Mariakerk. Aanvang 10.00 uur – voorganger Ds. Sent.



Het thema van deze dienst is '**Samen**'.

De dienst staat in het teken van hedendaagse muziek in relatie tot het christelijk geloof, de kerk en de bijbel. De huisband van de Mariakerk zal de dienst muzikaal ondersteunen.

Natuurlijk kunt u ook weer stemmen!

Stemmen op uw eigen favoriete Top2000 muziek kan tot 23 oktober aanstaande door een mail te sturen naar: **top2000@maria-kerk.nl**

Wilt u in de mail het volgende vermelden:

- Naam (mag ook anoniem)
- Uw Top 3 (top 2000 gerelateerd)
- Eventuele motivatie
- Of de motivatie gedeeld mag worden tijdens de dienst.

Op de website van de Mariakerk staat ook een link voor het stemmen.

De Top2000 commissie.



ZONDAG 18 OKTOBER

10:00 uur Ds. J. Menkveld, Wanneperveen
oud. v. dienst Marcel Muizelaar
collecte Diaconie
organist Erik Hofstede
koster Herman Laarman & Sietse Dotinga
b&g Jenny en Janna
kind&eredienst Gera

ZONDAG 25 OKTOBER – WHATS'UP

10:00 uur Ds. H. Kramer – de Jong, Emmeloord (Mariakerk)
oud. v. dienst Rosanne Bakker
collecte Kerk
organist Erik Hofstede
koster Wietze Winters
b&g Boaz en Steven
kind&eredienst Andrea

ZONDAG 1 NOVEMBER

10:00 uur Ds. J. Smit, Belt-Schutsloot
oud. v. dienst Karin IJspeerd
collecte Ned. Bijbelgenootschap
organist Johan Tijssen
koster Jacob van Benthem
b&g Marcel en Karin
kind&eredienst Marit

WOENSDAG 4 NOVEMBER - DANKDAG

19:30 uur Ds. H. de Kok – Mellema, Wilsum
oud. v. dienst Gert Hulleman
collecte Kerk en Dorcas
organist Anne Kroeze
koster Herman Laarman & Sietse Dotinga
b&g Martin



ZONDAG 8 NOVEMBER —

BEVESTIGING EN AFSCHEID

AMBTSDRAGERS

10:00 uur	Ds. H. de Kok – Mellema, Wilsum
oud. v. dienst	Egbert Duurkoop
collecte	Kerk en Dorcas
organist	Erik Hofstede
koster	Wietze Winters
b&g	Martin en Steven
kind&eredienst	Wouter

Aanmelden/registratie voor de kerkdienst kan via aanvraag@maria-kerk.nl of 06-13660210. Vermeld u daarbij het aantal personen, namen, adres en telefoonnummer.

Autodienst

In verband met het coronavirus is het momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van de autodienst. Zodra er weer gelegenheid is om dit aan te bieden, wordt u daarover geïnformeerd via het Kerkportaal.

Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn.

Bidden is...

Bidden is, je lege handen,
heffen naar omhoog,
En dan in dat uur beseffen,
nu sta ik oog in oog.

Bidden is, gesloten deuren,
opendoen voor God,
en het Hem oprecht beloven,
ze gaan nooit meer op slot.

Bidden is, Hem alles zeggen,
op elk uur van de dag.
Heel je nood in Handen leggen,
Wat het ook wezen mag.

Bidden is, je toevertrouwen,
Niets minder en niets meer.
Bidden is, eenvoudig zeggen:
- hier ben ik dan, o Heer! -



W. Plomp

What's Up Teens nieuws

What's Up Teens kan gelukkig van start gaan. Wel in een aangepaste vorm, omdat (catechisatie) What's Up Thuis niet van start kon gaan vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. We hebben voor nu een programma samengesteld tot aan kerst. Op 15 oktober is er een leuke startactiviteit in Tilvoorde van 19:30 uur – 22:30 uur; "Verdubbel je talent". Opgeven kan bij Henk Rook via de app: 06-18 94 90 12. Alle keren dat we samenkomen, starten we met alle tieners tegelijk in de benedenzaal van Tilvoorde en gaan we daarna in groepjes uiteen naar de verschillende zalen. Voor alle kinderen gelden de regels die ook op het Voortgezet Onderwijs gelden: bij de inmiddels welbekende klachten blijf je thuis, we dragen een mondkapje totdat je op een stoel zit, bij binnenkomst desinfecteren wij de handen en we houden 1,5 meter afstand tot de leiding! Wij hopen en bidden dat alles zo kan verlopen zoals wij voor ogen / bedacht hebben.

Catechisatie 18/18+

Dit jaar wordt er catechisatie gegeven aan 18/18+ en deze wordt verzorgd door Ds. Wolters. We starten op 22 oktober om 20:00 uur en jullie zijn welkom in de Voorhof!

What's Up Kids

What's Up Kids is nog in voorbereiding, vergaderen in deze tijd is niet altijd eenvoudig. Als je klachten hebt blijf je thuis en dat heeft deze groep ondervonden. Gelukkig kent een ieder van ons de verantwoordelijkheden en houden ons eraan. Binnenkort hopen wij te vergaderen en z.s.m. met nieuws te kunnen komen wanneer we kunnen starten. Nog even geduld we doen ons best!

Herhaalde oproep

Beste gemeenteleden,

Karin Wiersma heeft bij de KRM aangegeven graag te willen stoppen met de werkzaamheden als beheerster. Wij willen u als gemeente vragen of er iemand is die haar wil opvolgen, of na te denken of dit misschien een taak is die u zou willen invullen (staat een vergoeding tegenover).

Kan zowel man als vrouw zijn. Mocht u meer willen weten over de taakomschrijving, dan kunt u contact opnemen met Frank van Harten, Gerard Dikken of Anke Hulleman.

Tevens zoeken wij nog vrijwilligers die zouden willen helpen met schilderwerkzaamheden. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Frank van Harten, Gerard Dikken of Anke Hulleman

Namens KRM
Anke Hulleman

Het Kerkportaal

De redactie van het Kerkportaal is op zoek naar een nieuwe afbeelding voor de voorzijde van het Kerkportaal. Hiervoor zetten we graag de creativiteit van de gemeente in. Het mag een prent, foto of andere afbeelding zijn. De enige voorwaarde is dat het herkenbaar blijft als kerkportaal van de Mariakerk.

De redactie zal in al haar wijsheid de beslissing nemen over wat er vanaf de volgende keer op de voorzijde te zien zal zijn. Uw suggesties kunt u insturen tot 30 oktober aanstaande.

De redactie van het Kerkportaal

Bloemen uit de kerk

Vaak wordt mij gevraagd: waarom krijgt iemand de bloemen uit de kerk? We gebruiken daarvoor een lijst met gemeenteleden vanaf 80 jaar en ouder. Deze gemeenteleden krijgen zo ongeveer 1 x in de 1,5 jaar een boeket welke op zondagmorgen in de kerk heeft gestaan. Ook krijgen gemeenteleden die ernstig of langdurig ziek zijn regelmatig een boeket aangeboden. Spontaan gaat er soms ook wel eens een mooi boeket naar iemand, omdat de makers ervan het fijn vinden om iemand hiermee blij te maken. Dus als u denkt, ik weet wel iemand die een bloemetje op prijs stelt, geef het gerust aan mij of de makers van de boeketten door. Dan passen we het in het rooster aan. Door een bijdrage van het Verjaardagsfonds wordt dit alles mogelijk gemaakt.

Greet Lindenberg

Aanleveren bijdragen het Kerkportaal

Graag vragen we uw aandacht voor de wijze waarop u uw bijdragen voor het nieuwe Kerkportaal kunt aanleveren. Op de achterzijde van het Kerkportaal vindt u de uiterlijke datum waarop u uw bijdrage(n) aan kunt leveren voor de eerstvolgende editie. Met enige regelmaat ontvangen wij bijdragen na deze datum, met het verzoek deze nog op te nemen in de eerstvolgende editie. Wij willen u er op wijzen dat uw bijdrage in dit geval pas de daaropvolgende editie geplaatst zal worden. U kunt uw tekst, bij voorkeur per e-mail, aanleveren in een Word bestand in lettertype Tahoma, lettergrootte 14. Ook vragen wij u uw eigen bijdrage te controleren op juistheid en op spelling en grammatica. De redactie is niet in de gelegenheid om de inhoud van de tekst te controleren op juistheid. Bij voorbaat dank.

De redactie van het Kerkportaal

Collecte op 1 nov. voor het Nederlandse Bijbel genootschap

Van de NBV tot een eerste bijbel vertaling voor Angola.
En van debijbel.nl tot Bijbel Basics en de app Mijn Bijbel.
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814.
Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontleen.

Onze kerndoelen:

De Bijbel vertalen

De Bijbel is oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Het NBG vertaalt vanuit de brontekst en maakt vervolgens vertalingen van de Bijbel in goed Nederlands. Eerder maakten we de NBG-vertaling 1951, de Groot Nieuws Bijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal. Daarnaast ondersteunen we bijbelgenootschappen in andere landen.

De Bijbel beschikbaar stellen

Voor iedereen een begrijpelijke bijbel in de eigen taal. In Nederland doen we dat met bijbels, revisies van bijbels, e-books en de website debijbel.nl, waar iedereen de complete Nieuwe Bijbelvertaling, de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling kan lezen en vergelijken. Wereldwijd zoekt het NBG uit waar de grootste nood is, en vervolgens slaan we de handen ineen met bijbelgenootschappen wereldwijd om zoveel mogelijk bijbels te verspreiden.

Betrokkenheid bij de Bijbel vergroten

De Bijbel is geschreven in een andere tijd en cultuur. Er staan bekende verhalen in, maar ook teksten die voor de moderne lezer lastiger te begrijpen zijn. Het NBG wil een brug slaan tussen de bijbelse bronteksten en de behoeften van bijbellezers. Dat doen we met vertalingen, lezingen, blogs, boeken en workshops over de Bijbel. Op debijbel.nl vinden bijbellezers uitleg bij bijbelse begrippen, filmpjes, foto's en tijdlijnen, kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus. De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuw inzicht of zet het je aan het denken. Wat zijn de ervaringen van

mensen van nu? En hoe kun je met de Bijbel aan de slag? Het NBG laat zien op welke manier de Bijbel vandaag de dag nog steeds relevant is. De Bijbel is een boek voor het leven!

Uw gift kunt u overmaken t.n.v. Geref. kerk Vollenhove
NL34 RABO 0301 8211 51 of NL76 INGB 0000 9386 79
Onder vermelding van Nederlands Bijbelgenootschap.

De Diaconie



HEILIGE

GEEST

Waar de

gaat werken...

daar **BORRELT** het,

daar **BRUIST** het, daar

ontstaat **ENERGIE!**

Kliederkerk

Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Vacant
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Mevr. K. Wiersma-Muizelaar, Kerkstraat 9, tel. 06-29584280 dirkenkarinwiersma@hotmail.com
Kosters	J. van Benthem, Weg v. Rollocate 32, tel. 241942 H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 0527-861020 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701
Ledenadministratie	Henk Winters, Het Goor 7, tel. 243492 ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove: NL77 RABO 0127969217
Zending	Bankrekeningnummer: NL80 RABO 0322087503
Website Mariakerk E-mail webmaster	www.pknvollenhove.nl webmaster@maria-kerk.nl
Redactie Kerkportaal	Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: kerkportaal@gmail.com
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Momenteel zijn er geen activiteiten

Het volgende nummer (5) van Het Kerkportaal
verschijnt op **5 november 2020**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 30 oktober** aangeleverd
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**
Vollenhove

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!