

# Het Kerkportaal



**Kerkblad  
van de  
Gereformeerde  
Kerk  
Vollenhove**

**42e jaargang – nummer 2 – 9 september 2021**

# Bijbelrooster

*volgens de nieuwe Bijbelvertaling*



do.	9 sept.	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vr.	10 sept.	Galaten 5:1-12	Scherpte
za.	11 sept.	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zo.	12 sept.	Galaten 6:1-18	Draagtijd
ma.	13 sept.	Psalm 92	Geniet van de rustdag
di.	14 sept.	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
wo.	15 sept.	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
do.	16 sept.	Spreuken 12:1-12	Omgaan met kritiek
vr.	17 sept.	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
za.	18 sept.	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zo.	19 sept.	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
ma.	20 sept.	Marcus 9:42-50	Amputatie
di.	21 sept.	Psalm 102:1-12	Noodkreet
wo.	22 sept.	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
do.	23 sept.	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vr.	24 sept.	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
za.	25 sept.	Psalm 62	Rustgevend
zo.	26 sept.	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
ma.	27 sept.	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
di.	28 sept.	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
wo.	29 sept.	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
do.	30 sept.	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?

## **Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?**

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

## **Uit de gemeente**

Hoera we hebben een dominee; daarmee begon Joke vorige keer. En die hebben we, als jullie dit lezen, dan nu ook echt helemaal. Op zondag 5 september mocht ds. Douwe Wijmenga bevestigd worden als predikant voor onze gemeente. Deze bevestiging werd gedaan door onze "oude" predikant ds. Marijn Rohaan. Een blijde en mooie dienst, waarin we hoorden dat we blij en onbezorgd mogen zijn en dan ook de vrede van God mogen krijgen.

We mogen zo een periode van vacant zijn weer afsluiten en hopen op een goede en mooie samenwerking met onze nieuwe predikant. Na de dienst werden Douwe, zijn vrouw Alice en hun zonen Ruben en Simeon van harte welkom geheten in onze gemeente. Na de dienst konden we weer met velen samen koffie drinken en kennismaken met het gezin Wijmenga. Dat koffie drinken na de dienst hebben we toch wel erg gemist en hopen dan ook dat het gauw weer elke zondag kan.

De vakanties zijn weer voorbij en we maken ons langzamerhand weer op voor een nieuw seizoen met het gemeentewerk en hopen dat we allemaal weer met veel energie ons willen en kunnen en mogen inzetten voor diverse activiteiten in de gemeente.

Het corso 2021 is ook weer geweest. Niet op de normale manier die wij graag hadden gewild, maar er kon toch genoten worden van het mooie alternatief.

### **Meeleven met:**

We moeten ook een verdrietig bericht melden: Op 23 augustus 2021 is overleden br. Johan Egers, van Smirrenstraat 22. Hij was 73 jaar. Hij was getrouwd met Anja Egers-van Beek, vader van Marjo, Wilco en Anita, schoonvader van Bart en Anne-Geert. Hij was de opa van Arjan, Marjette, Anouk en Milan.

We wensen hen allemaal Gods nabijheid en troost toe. Ook verdere familie kracht, troost en sterkte gewenst. De afscheidsdienst is geweest op 27 augustus en op zondag 12 september zal er een steentje worden gelegd in onze kerk door de fam. Egers.

Zie verder in dit Kerkportaal het in memoriam door Pieter Both.

We wensen iedereen die met rouw of ziekte te maken heeft, die met behandelingen bezig zijn of op een andere manier zorgen hebben, veel kracht en sterkte toe.

Joke heeft ruim twee jaar deze rubriek verzorgd en daarvoor vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt. Het waren altijd warme en betrokken stukjes met ook altijd en mooie afsluiting. Joke, heel erg bedankt.

Ik heb dit nu ook een keer mogen doen en onze dominee zal dit verder gaan verzorgen. Het goede voor jullie allemaal.

Marten van Eerde

## **Verjaardagsfonds**

Al voor de vakantie hebben we aangekondigd dat we niet meer met een busje van het verjaardagsfonds bij u langs komen, i.p.v. het busje krijgt u binnenkort een kaart in de brievenbus waarin we vragen of u een bijdrage wilt storten. Deze kaart wordt 1 keer per jaar door de contactpersonen van het fonds bij u langs gebracht. Ook komen ze, als de omstandigheden het toelaten, bij u langs als u 75 jaar of ouder bent geworden met een kleine attentie.

De bijdragen worden o.a. gebruikt voor een bloemetje voor langdurig zieken, de bloemen die elke week in de kerk staan. Soms ook om iets voor de aankleding of keukenvoorziening van de Voorhof aan te schaffen.

Greet Lindenberg

# Een paar woorden van de nieuwe dominee

'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: "Er moet licht komen", en er was licht. God zag dat het licht goed was.' Met die woorden begint de Bijbel. Met die woorden van God begint de schepping. Eerst was er niets, en toen opeens begon er wat nieuws.

Tegen de tijd dat dit nummer van het Kerkportaal verschijnt, zal ik mijn eerste woorden als predikant hebben gesproken tijdens de intrededienst van 5 september. Een deel van jullie, van u, zal ik daar hebben mogen ontmoeten. Anderen hebben de dienst misschien online gevolgd en voor een deel zullen dit mijn eerste woorden zijn.

God spreekt zijn eerste woorden om iets nieuws te beginnen. Ik ben blij dat ik in wezen niet iets nieuws hoeft te beginnen. Als predikant mag ik met jullie verder gaan met het werk dat al eeuwenlang gedaan wordt binnen en buiten de kerk. We mogen samen luisteren naar Gods Woord, samen leven naar Zijn Woord.

Van mij wordt niet verwacht dat ik opeens iets heel nieuws ga doen. Dat zou ik ook niet willen. Het is mij veel liever dat ik kan aansluiten bij een lange traditie. Natuurlijk zal ik het wel op mijn eigen manier gaan doen. Sommige zaken zullen met mij als predikant anders lopen dan met de vorige predikant(en) en dat is ook goed.

Ik zie er naar uit om u en jullie allen te leren kennen, om elkaar in Gods naam te mogen ontmoeten.

Alle goeds en Gods zegen.  
Met vrolijke groet,

Ds. Douwe Wijmenga  
06 58 700 301

Waarschijnlijk zal ik mijn werkzaamheden zoveel mogelijk concentreren op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Maandag en donderdag zullen dan mijn vrije dagen zijn. Het kan zijn dat in de loop van de maanden blijkt dat een andere indeling beter past, maar dat zal ik dan melden in Kerkportaal.



Na afnemende gezondheid is thuis,  
in zijn vertrouwde omgeving, overleden  
mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa

## Johan Egers

\* Kampen, 15-04-1948

† Vollenhove, 23-08-2021

Anja Egers-van Beek

Marjo en Bart

*Arjan*

*Marjette*

Wilco

Anita en Anne-Geert

*Anouk*

*Milan*

Correspondentieadres:

Van Smirrenstraat 22

8325 AC Vollenhove

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid  
te nemen van Johan, op vrijdag 27 augustus om  
11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Bisschopstraat 32  
te Vollenhove.

Voor de dienst kunt u ons condoleren vanaf 10.30 uur.

# In Memoriam Johan Egers

Op 23 augustus is Johan Egers overleden in de leeftijd van 73 jaar. Hij is begraven op 27 augustus. Vooraf was er een kerkdienst waarin we psalm 23 lazen.

Johan kwam graag in de natuur. Het Voorsterbos noemde hij zijn eigen bos en hij was er jarenlang vrijwilliger. Misschien is dat ook wel de reden dat hij psalm 23 een mooie psalm vond. Het is een plaatje uit de natuur: schapen die rustig lopen en hier eens wat eten, daar een hap nemen. In deze psalm is de herder een beeld van God en de schapen, dat zijn wij. Zoals een herder zorgt voor zijn schapen, zo doet God dat ook. Hij weet wat goed voor ons is en brengt ons daar naar toe. En als er gevaren zijn, dan beschermt God ons daarvoor. Deze psalm gaat over God als herder. In de bijbel gaat het nog meer over Jezus die laat zien wat het betekent dat God onze herder is. Jezus vertelt het verhaal van een herder die elke avond zijn schaapjes telt. En hij gaat achter een schaap aan dat hij kwijt is. Daarbij loopt de herder zelf gevaar. Dat laat zien van Jezus Christus voor ons gedaan heeft.

Psalm 23 gaat niet alleen over de zware kant van het leven. Het gaat ook over der groene weiden waar we mogen leven. Dat was in Johans leven ruim voorhanden in zijn vrouw Anja, de kinderen die ze samen kregen en de vele vakanties die ze konden ondernemen. Zegene en troostte God ieder die Johan nu mist.

Ds. Pieter Both



### **ZONDAG 12 SEPTEMBER**

10:00 uur Dhr. S. Bakker, Urk  
oud. v. dienst Egbert Duurkoop  
collecte Diaconie  
organist Erik Hofstede  
koster Wietze Winters  
b&g Boaz en Steven  
kind&eredienst Gera  
autodienst W. Winters 241693 / F. J. Weijs 243392

### **ZONDAG 19 SEPTEMBER – STARTDIENST – GEZAMENLIJK IN HERV. KERK**

10:00 uur mevr. H. Kramer, Emmeloord  
oud. v. dienst Marcel Muizelaar  
collecte -  
organist -  
koster -  
b&g  
kind&eredienst Marit en Andrea  
autodienst J. Boersma 246364

### **ZONDAG 26 SEPTEMBER**

10:00 uur Ds. Douwe Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst Gert Hulleman  
collecte Zending (Kerk in actie)  
organist Anne Kroeze  
koster Jacob van Benthem  
b&g Peter  
kind&eredienst Anita  
autodienst B. v.d. Velde 243649 / Jac .v.d. Linde 241213

### **ZONDAG 3 OKTOBER**

10:00 uur Ds. Douwe Wijmenga, Vollenhove - Avondmaal  
oud. v. dienst Geke Winters  
collecte Diaconie en avondmaal  
organist Johan Tijssen  
koster Herman Laarman  
b&g Peter  
kind&eredienst Andrea  
autodienst A. ten Napel 241864 / F. van Harten 06-15883549



# **Autodienst**

Wilt u gebruik maken van de autodienst, wilt u dan contact op met de dienstdoende chauffeur?

# **Mutatie**

**P.M.** (i.v.m.privacy)

# **Van harte gefeliciteerd**

**P.M.** (i.v.m.privacy

)

***Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn***

## **Voetstappen in het zand**

Ik droomde eens en zie  
ik liep aan 't strand bij lage tij.  
Ik was daar niet alleen,  
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,  
en lieten in het zand,  
een spoor van stappen; twee aan twee,  
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,  
en zag mijn levensloop,  
in tijden van geluk en vreugde,  
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,  
zag ik langs heel de baan,  
daar waar het juist het moeilijkst was,  
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen "Heer waarom dan toch?  
Juist toen ik U nodig had,  
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,  
op het zwaarste deel van mijn pad..."

De Heer keek toen vol liefde mij aan,  
en antwoordde op mijn vragen;  
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,  
toen heb ik jou gedragen..."

**Mary Stevenson**



# OPEN MONUMENTENDAG

## Mariakerk Vollenhove

### zaterdag 11 september



Van harte welkom in de Mariakerk in Vollenhove, Bisschopstraat 32.  
Natuurlijk met inachtneming van de Covid-voorschriften.

#### PROGRAMMA

10.30 – 11.15 uur	Rosalie van der Linde, piano met zang van Esther Haasjes en Majorie Rook
11.30 – 12.15 uur	Jan Pieter van Eerde, orgel en Albert Jan Doosje, tuba
13.45 – 14.45 uur	Erik Hofstede, orgel/piano, Marcel Muizelaar, trompet en Karin IJspeerd, zang
15.00 – 16.00 uur	Johan Tijssen, orgel

Henk Roeten verzorgt passende beelden met de beamer.

Entree aan de westzijde onder de toren – vertrek via de oostkant in de Kerksteeg.

En voor de liefhebbers: de toren kan worden beklommen (op eigen risico), maximum vier personen tegelijk.

Met als beloning een prachtig uitzicht over Vollenhove en de omgeving.

# Kort verslag kerkenraadsvergadering 3 mei 2021

Marten leest uit Johannes 14 en gaat voor in gebed. Vanuit de beroepingscommissie is een (unaniem) advies voor een predikant binnengekomen. In deze vergadering wordt dit advies mondeling toegelicht door een aantal leden uit de beroepingscie. Er is ook contact geweest met onze consultant. Na de toelichting van de BC is de kerkenraad blijvend positief. Er volgt een gesprek met de betreffende predikant. De concept-jaarrekeningen Kerk en Diaconie worden toegelicht door de resp. Anke Hulleman en Karin IJspeerd. De beide jaarrekeningen worden goedgekeurd. Vorming toerusting vindt plaats door een gedicht: 'Vernieuw mij.' Aansluitend is een persoonlijk rondje. De agenda wordt vastgesteld en notulen vastgesteld en ondertekend. KRM hebben scipio-app nog in onderzoek. Dit is eventueel in samenhang met QR-code. N.a.v. jeugddienst/clubdienst wordt gesproken over een onderzoek andere wijze van benaderen van deze diensten en de predikanten inzet hierop. De dienst van Pinksteren wordt benut om informeel afscheid te nemen van Dick Wolters. Hij heeft veel voor onze gemeente betekend in de afgelopen periode. T.a.v. Orgelspel, verzoeken hiervoor verlopen altijd via Jan Verkerk. Bij hem zal de aanvang van start speeltijd, voorafgaande aan de kerkdienst, bij de organisten onder de aandacht gebracht worden. Volumeverschil bij de livestream uitzendingen in geluid predikant/orgel is nu meer in evenwicht gebracht. Vacatures ambtsdragers: namen worden besproken en mensen worden gevraagd voor de openstaande vacatures. Rondom de organisatie rouw- en trouwdiensten is een goede samenwerking beoogd tussen (wijk)ouderling en beheerder. Er blijkt hiervoor een document te zijn, welke in een volgende vergadering aan de orde zal komen. Portefeuillehouders: Diaconie: 24 april zijn 54 pakketten voor de voedselbank binnengekomen. Ook via de bank is een mooie financiële bijdrage (€ 578,90) binnen gekomen. De organisatie en invulling aankomende diensten worden besproken. De diensten in juli en augustus zijn ondertussen ingevuld door de preekvoorzener. De gezamenlijke (georganiseerde) slotdienst en hemelvaartdienst zijn dit jaar digitaal vanuit de Hervormde Kerk mee te beleven. Freek spreekt een dankgebed uit aan het einde van deze vergadering.

Het scribaat

# Kort verslag kerkenraadsvergadering 8 juni 2021

Marten leest uit Galaten 5 en een gedicht over de Geest en gaat voor in gebed. Vorming en toerusting vindt plaats n.a.v. Psalm 84 en een zelf geschreven gedicht door Gert. Kern: Hoe voelt het om in de kerk te zijn/komen? We spreken over hoe wij met elkaar de kerkgang beleven en ervaren. Op welke wijze kunnen we de drempel lager maken? Waar liggen behoeften en verwachtingen? Hoe warm kunnen wij blijven verwelkomen in de Mariakerk? Na een persoonlijk rondje vindt vaststelling agenda en notulen (en ondertekening) plaats. Er is een check nodig op de volledigheid van de muziekboeken voor de organisten. T.a.v. afscheid van Dick Wolters, we hebben dit als warm ervaren en kijken er fijn op terug. Jaarrekeningen Kerk en Diaconie worden definitief vastgesteld en ingediend bij CCBB. Het besluit om de vervolgstap te zetten in het beroepingsproces met de voorgestelde predikant wordt in deze vergadering bekrachtigd. Het proces (en organisatie) wordt verder voorbereid en uitgewerkt in samenspraak met BC. Er blijkt een nieuwe solvabiliteitsverklaring nodig te zijn en deze wordt met spoed aangevraagd. T.a.v. vacatures ambtsdragers zijn gemeenteleden gevraagd, maar helaas geen positieve respons op een bijdrage aan het ambt op dit moment. Bijstellen maatregelen i.v.m. Corona en proberen het Kerkportaal nog te halen i.v.m. communicatie hierover naar de gemeente. Aanvullen besluit is dat we stoppen met registreren van de kerkgang. Portefeuillehouders: Jeugd: 4 juli a.s. is een clubdienst en samenzijn met de club en clubleiding (aansluitend een buiten samenzijn). In het Preektotaalrooster staan soms 3 ouderlingen. Dit is technisch mogelijk indien het afwikkelen van de collecten gewaarborgd blijft. Scipio is (nog) in onderzoek en er wordt een werkgroep geformeerd. KRM zijn bezig met een meerjarenbegroting voor de gebouwen en het orgel. T.a.v. het onderhoud van de Voorhof en de Pastorie is een groepje gemeenteleden die dit verzorgt en dat is erg fijn. Met een gedicht sluit Geke de vergadering.

Het scribaat

# Vespervieringen

Vanaf woensdag 22 september hopen we weer te kunnen starten met de interkerkelijke vespervieringen in de Grote Kerk.

Het is een sobere dienst van woord, zang en gebed. De vesperviering hoort bij het zogenaamde getijdegebed en gaat terug op het jodendom en het Nieuwe Testament. Een mens heeft het nodig om met de Heer in contact te treden en zijn geloof te vernieuwen. Jezus vermaant ons om altijd te bidden en niet te verslappen (Lukas 18:1)

De dienst begint steeds om 19.15 uur en duurt tot 19.45 uur. Diverse voorgangers gaan dit seizoen voor.

Iedereen is van harte welkom.

## Data verschijning "Kerkportaal" Jaargang 42 2021-2022

Nr.	Inleveren Copy		Verschijnt op		Bijzonderheden
1	Vrijdag	13-aug	Donderdag	19-aug	
2	Vrijdag	3-sep	Donderdag	9-sep	
3	Vrijdag	24-sep	Donderdag	30-sep	
4	Vrijdag	15-okt	Donderdag	21-okt	
5	Vrijdag	5-nov	Donderdag	11-nov	
6	Vrijdag	26-nov	Donderdag	2-dec	
7	Vrijdag	10-dec	Donderdag	16-dec	Kerstnummer
8	Vrijdag	31-dec	Donderdag	6-jan	2022
9	Vrijdag	21-jan	Donderdag	27-jan	
10	Vrijdag	11-feb	Donderdag	17-feb	
11	Vrijdag	11-mrt	Donderdag	17-mrt	
12	Vrijdag	1-apr	Donderdag	7-apr	Paasnummer
13	Vrijdag	29-apr	Donderdag	5-mei	
14	Vrijdag	20-mei	Donderdag	26-mei	Pinksternummer
15	Vrijdag	10-jun	Donderdag	16-jun	
16	Vrijdag	1-jul	Donderdag	7-jul	Vakantienummer 2022

# Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
<b>Predikant</b>	Dhr. Ds. Douwe Wijmenga, Voorpoort 21, tel: 06-58700301, <a href="mailto:predikant@maria-kerk.nl">predikant@maria-kerk.nl</a>
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, <a href="mailto:beheerder@maria-kerk.nl">beheerder@maria-kerk.nl</a>
Kosters	J. van Benthem, Weg v. Rollocate 32, tel. 241942 H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 <a href="mailto:preses@maria-kerk.nl">preses@maria-kerk.nl</a>
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 0527-861020 <a href="mailto:scriba@maria-kerk.nl">scriba@maria-kerk.nl</a>
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701
Ledenadministratie	Henk Winters, Het Goor 7, tel. 243492 <a href="mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl">ledenadministratie@maria-kerk.nl</a>
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman <a href="mailto:boekhouder@maria-kerk.nl">boekhouder@maria-kerk.nl</a> adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk E-mail webmaster Redactie Kerkportaal	<a href="http://www.pknvollenhove.nl">www.pknvollenhove.nl</a> <a href="mailto:webmaster@maria-kerk.nl">webmaster@maria-kerk.nl</a> Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: <a href="mailto:kerkportaal@gmail.com">kerkportaal@gmail.com</a>
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



## AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
22 sept.	19:15 uur	Vesperviering	Hervormde Kerk

Het volgende nummer (3) van Het Kerkportaal  
verschijnt op **30 september 2021**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 24 september 2021** aangeleverd  
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar [kerkportaal@gmail.com](mailto:kerkportaal@gmail.com), of getypt  
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**  
**Vollenhove**

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst  
in de volgende uitgave!