

Het Kerkportaal

**Kerkblad
van de
Gereformeerde
Kerk
Vollenhove**

43e jaargang – nummer 2 – 15 september 2022



Kerkfoto

Bijbelrooster



do.	15 sept.	1 Koningen 17:1-16	Wonderlijke overvloed
vr.	16 sept.	1 Koningen 17:17-24	Wonderlijk leven
za.	17 sept.	1 Koningen 18:1-15	Rechtschapen hofmeester
zo.	18 sept.	1 Koningen 18:16-29	Is hij soms op reis gegaan?
ma.	19 sept.	1 Koningen 18:30-46	Vuurwerk op de Karmel
di.	20 sept.	1 Koningen 19:1-9a	Opgebrand
wo.	21 sept.	1 Koningen 19:9b-21	Bron van rust
do.	22 sept.	Psalm 128	Voorspoed
vr.	23 sept.	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
za.	24 sept.	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zo.	25 sept.	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
ma.	26 sept.	Psalm 131	Stil
di.	27 sept.	1 Koningen 20:1-12	Vrouwen en kinderen in de uitverkoop
wo.	28 sept.	1 Koningen 20:13-22	Dronken overmoedigheid
do.	29 sept.	1 Koningen 20:23-34	Berg- én vlaktegod
vr.	30 sept.	1 Koningen 20:35-43	Eigen vonnis geveld
za.	1 okt.	Lucas 17:1-10	Geloof je, of geloof je het wel?
zo.	2 okt.	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
ma.	3 okt.	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
di.	4 okt.	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
wo.	5 okt.	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'
do.	6 okt.	Lucas 18:18-30	Rijkdom

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente

Koningin Elizabeth II is overleden op 96-jarige leeftijd. Vanaf 6 februari 1952 tot aan haar dood op 8 september 2022 was zij koningin, ruim zeventig jaar. Dat is onvoorstelbaar lang. Een leven dat geheel in dienst stond van haar taak als vorstin in een snel veranderende wereld. (Alleen van de zonnekoning Lodewijk XIV weten we zeker dat hij langer geregeerd heeft; hoewel hij al als jonge jongen op de troon kwam en pas toen hij volwassen werd de taak als koning echt op zich kon nemen). Op haar eenentwintigste verjaardag in 1947 vertelt Elizabeth in een radio-interview: "Ik verklaar dat ik mijn hele leven, of het nu lang of kort is, u zal dienen. Maar ik weet dat ik dit niet alleen kan doen. God, help me om mijn gelofte waar te maken."

Hoe ouder Elizabeth wordt, hoe vaker ze zich uitlaat over haar relatie met God. In haar jaarlijkse kersttoespraken spreekt ze dan ook openhartig over haar geloof. In 2002 zegt ze: "Ik weet hoe belangrijk het geloof voor mij is. Het helpt me door goede en slechte tijden heen. Elke dag is een nieuw begin. Ik wil proberen om het goede te doen, het grote plaatje te zien. Om elke dag weer het beste van mijzelf te geven en om mijn vertrouwen op God te stellen. Mijn kracht komt uit de hoopvolle boodschap van het christelijk geloof."

Het is inspirerend om te horen dat deze vorstin, die zo lang op de troon heeft gezeten, belijdt dat alleen onze Heer God koning is tot in eeuwigheid. Zo zingt Psalm 146 onder andere:

*Loof de Heer, mijn ziel.
De Heer wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.*

*Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.*

*Gelukkig wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid.*

*De Heer is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja!*

Wat er op aarde ook gebeurt, wij zijn en blijven onderdanen van de eeuwige Koning. Laten we dat nooit vergeten.

Gemeentekroniek

De Britten rouwen om hun geliefde Queen Elizabeth. Ieder van ons kent zijn of haar eigen rouw, verdriet, gemis. Afscheid nemen van grootouders, van een vader of moeder, van een geliefde, een broer of zus, van een kind, van een vriend of vriendin: het is zo moeilijk en grijpt in op je leven.

Je komt vaak woorden tekort om te vertellen hoe het is. Anderen zeggen: 'Gecondoleerd, ik leef met je mee.' Maar het meeleven lost het gemis niet op. In het liedboek staan naast liederen ook gedichten en gebeden, zoals dit gebed om troost van Jaap Zijlstra op pagina 1488:

*Heer, mijn hart is ziek van verdriet,
die mij lief was is dood,
er is een leegte waar geen taal voor is,
mijn woorden strompelen naar U toe,
mijn gedachten struikelen,
God, van mij op, ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is,
laat mij ook weten wat troost is.
Het is zo donker, toon uw gezicht,
laat mij het licht van uw ogen zien. Amen.*

We mogen in de gemeente met elkaar over het leven praten, over de vreugde en zorgen die het leven met zich mee brengt. Maar het is ook goed om te praten over de dood, over wie wij hebben moeten loslaten. Juist wanneer een overlijden al enige tijd geleden is en het voor de omstanders zo gemakkelijk is om weer over te gaan op de orde van de dag.

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Egbert Duurkoop	06 5364 9985
Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 1539 8774
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5802 2895

Uit de werkkamer

We hebben ons eerste echte corso erop zitten. En we hebben ervan genoten. De donderdag en vrijdag voor het corso ben ik bij alle elf de wagenbouwgroepen geweest om een uur mee te helpen dahlia's voor te prikken. Dat waren mooie bezoeken met goede gesprekken. Volgend jaar is dat zeker weer voor herhaling vatbaar.

Op de zaterdag van het corso heb ik ongeveer van negen uur 's ochtends tot en met elf uur 's avonds op een stoel voor het huis gezeten om te genieten van alles wat langs kwam: het kindercorso, de muziek, het middagcorso, de prijsuitreiking, het avondcorso, maar zeker ook van alle mensen die ik mocht ontmoeten en spreken.

In de maand september start alles weer op. De scholen zijn weer begonnen, ook voor mij. Elke donderdag ben ik op Het Kompas te vinden, waar ik als vrijwilliger lesgeef in de flexklas, de klas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Het kerkenwerk start ook weer. Op zondag 18 september met een gezamenlijke startdienst in de Grote Kerk, waarin ik mag voorgaan. De dienst sluit aan bij het jaarthema van de PKN 'Aan tafel!' en we horen van de wonderbare spijziging en hoe ons dat als gemeentes oproept om samen te bouwen. Een week later, op zondag 25 september, vieren we onze gemeentezondag met een bijzondere en actieve buitenviering.

De vespers zullen vanaf 21 september tot de Kerst elke woensdag van 19.15 - 19.45 uur in de Mariakerk plaatsvinden. Andere activiteiten worden per keer aangekondigd in Kerkportaal en op de website.

Op woensdag 28 september om 20.00 uur, aansluitend aan de vespers, mag ik een interactieve avond houden over Psalmen. Het wordt een muzikale ontdekkingsreis, waarbij luisteren, zingen en zelf aan de slag gaan elkaar afwisselen. Ik hoop een grote groep mensen, ook uit onze gemeente, te mogen ontvangen.

Daarnaast start ook het jeugdwerk weer op. WhatsUp thuis en club beginnen weer, de jongeren krijgen daar een persoonlijke uitnodiging voor (of hebben die inmiddels al gekregen).

'Voor de preek uit' begint weer op een later moment. Als er een datum geprikt is, zal dat in Kerkportaal worden vermeld.

Samen mogen we er weer een actief kerkenwerkjaar van maken, waarbij leren, ontmoeten en God prijzen allemaal aan bod mogen komen. Ik hoop van harte dat u en jij mee doet.

Ds. Douwe Wijmenga

Gemeentezondag

Zondag 25 september is het zover: De gemeentezondag!

De voorbereidingen zijn in volle gang en alle gemeenteleden hebben een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen.

We willen de volgende informatie nog even extra benadrukken:

- De dag begint om **10.30 uur** (*in plaats van 10.00 uur*) met een inloop en het programma begint **om 11.00 uur.**
- Het programma zal plaatsvinden **op het veld naast Old Ruitenborgh.**
- Bij slecht weer zullen de activiteiten binnen plaatsvinden.

Een gemeentezondag maak je niet alleen, maar doe je samen.

Daarom nog een keer de vraag voor hulp op zaterdag overdag en/of zondagochtend om 8.00 uur.

U/jij kan hierover contact opnemen met de organisatie; José van der Linde (06-13372835), Wouter Verkerk (06-15398774) en Elfriede Lassche (06-44261845).

Ook zijn we nog dringend op zoek naar partytenten en biertafels. Ook hiervoor kan u/jij contact opnemen met de organisatie; José van der Linde (06-13372835), Wouter Verkerk (06-15398774) en Elfriede Lassche (06-44261845)

Mocht u zich nog niet hebben opgegeven dan kan dit voor donderdag 22 september via het mailadres: mariakerkaantafel@hotmail.com of via 06-44261845 (Elfriede Lassche-Metselaar)

We kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten die dag!

Tot dan!

Groetjes,

Elfriede, Wouter en José

Samen aan tafel

25 SEP
2022

GEMEENTEZONDAG MET ALS THEMA 'SAMEN AAN TAFEL'

INLOOP VAN 10:30 TOT 11:00 UUR
AFSLUITING ROND 14:00 UUR

- Aanmelden voor donderdag 22 september via:
mariakerkaantafel@hotmail.com of
06-44261845 (Elfriede Lassche-Metselaar)
- Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom
- Verzoek om eigen bord, bestek, soepkom en glas mee te nemen
- Verzoek om een fles of een pak drinken mee te nemen
zodat we op die manier een gevarieerd aanbod hebben

Kort verslag kerkenraadsvergadering

7 juni 2022

Marten opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij gaat voor in gebed en leest uit Handelingen 2. Tijdens vorming en toerusting praten we over 'Kerk zijn'. José vraagt ons wat belangrijker is; dat we met zoveel mogelijk mensen naar de kerk gaan of dat we veel mensen kennis laten maken met het geloof. Over deze vraag wordt kort gediscussieerd. In het persoonlijke rondje wordt kennisgemaakt met de nieuwe ambtsdragers Steven, Elfriede en Martin. Zij zetten hun handtekening in het ambtsdragers-boek. Daarna nemen we informeel afscheid van Rosanne. Vanuit de PKN zijn goedgekeurde verklaringen van de jaarrekeningen 2021 Kerk en Diaconie ontvangen. Informatie met betrekking tot ANBI zijn ge-update en staan op de website. Ds. Douwe Wijmenga is gevraagd om consulent te zijn bij de Hervormde Kerk. Douwe heeft toegezegd dat hij consulent wil zijn voor het proces van het beroepingswerk. De vergadering gaat hiermee akkoord. De opstart van het nieuwe kerkenwerkseizoen voor na de zomer wordt doorgenomen. Vorming en toerusting voor het komende jaar wordt besproken hoe nu op te pakken nu een aantal gemeenten vacant zijn. De taken en inzet van KEE bij het organiseren van bijzondere diensten wordt besproken. Tijdens de bouwvak is de bezetting vanuit KEE laag. Een aantal kerkenraadsleden gaan meedraaien in de vakantie. Henk Winters heeft aangegeven te stoppen met de ledenadministratie. Anke Hulleman neemt de ledenadministratie tijdelijk over. KRM gaan op zoek naar een nieuwe ledenadministrateur. Er zal op korte termijn getest worden met de Scipio-app. Geke sluit de vergadering af met gebed. Het scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar



ZONDAG 18 SEPTEMBER – STARTDIENST GEZAMENLIJK HERV. KERK

10:00 uur	Ds. Douwe Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst	Karin
collecte	-
organist	-
koster	-
b&g	-
kind&eredienst	Anita en Andrea
autodienst	K. Regelink 243218 – Jac. v.d. Linde 241213
oppasdienst	-
koffie	-

ZONDAG 18 SEPTEMBER - PRAISEDIENTST

19:00 uur	Organisatie Praisedienst
collecte	Deurcollecte
organist	Anne Kroeze en Huisband

ZONDAG 25 SEPTEMBER - GEMEENTEZONDAG

10:30 uur	Komt allen!
Opgave via	<u>mariakerkaantafel@hotmail.com</u>

ZONDAG 2 OKTOBER - AVONDMAAL

10:00 uur	Ds. J.M. Rohaan, Zwolle
oud. v. dienst	Gert
collecte	Collecte Kerk en Israël
organist	Johan Tijssen
koster	Wietze
b&g	Janna en Jenny
kind&eredienst	Anita
autodienst	H. Driesen 243141 / H. Winters 243701
oppasdienst	Rian Hulleman
koffie	Mirande



ZONDAG 2 OKTOBER - TAIZÉDIENST

19:00 uur Organisatie Taizédienst
collecte Deurcollecte
organist Johan Bredewout

ZONDAG 9 OKTOBER – SCHOENENDOOSDIENST - GEZAMENLIJK HERV. KERK

10:00 uur Ds. Holtslag, Giessenburg
oud. v. dienst Wouter
collecte -
organist -
koster -
b&g -
kind&eredienst Gera en Anita
autodienst W. Winters 241693 / S. Idzenga 243458
oppasdienst -
koffie -

ZONDAG 9 OKTOBER - ZANGDIENST

19:00 uur Organisatie zangdienst
collecte Deurcollecte
organist Johan Tijssen

Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Lied: Voor ieder van ons

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen: zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht
doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en
geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en
geluk!

Bron: lied 388: 1,4,5



Vorming & Toerusting

Na 2 seizoenen met heel weinig activiteiten (corona) biedt Vorming & Toerusting nu wel weer een programma aan. Voor de komende weken is dat:

De geest van de Psalmen

De Psalmen zijn liederen van bijna drieduizend jaar oud en worden nog steeds gezongen in kerken wereldwijd. Ze klinken nu heel anders dan toen David ze schreef en zong, zichzelf begeleidend op zijn harp. Kunnen we eigenlijk weten hoe ze toen klonken? En wat is er in de vele eeuwen daarna met de Psalmen gebeurd, hoe klonken ze in kloosters in de Middeleeuwen, hoe komen we aan de Psalmmelodieën die nu in de kerk worden gezongen en op welke andere manieren kun je met Psalmen omgaan?

Tijdens deze avond maken we een muzikale tijdreis van het oude Israël naar het heden. Centraal staan vele versies en bewerkingen van een oogstpsalm, Psalm 126. In een afwisseling van muziek luisteren, samen zingen en verdiepende informatie, zullen bekende en verrassende melodieën en muziekstijlen langskomen.

Samen ervaren we op een interactieve manier hoe veelzijdig en ook actueel die eeuwenoude Bijbelse liederen zijn.

Wanneer: woensdag 28 september om 20.00 uur

Waar: Mariakerk

Leiding: ds. Douwe Wijmenga

(de avonden beginnen (19.30 uur inloop) om 19.45 en duren tot 21.15 uur)

Van de schoonheid en de kerk

'Het wezenlijke is dat schoonheid tot alle mensen spreekt.'

Wij mensen genieten van schoonheid. Een tuin met planten en bloeiende bloemen vinden we vaak aangenaam, het geeft plezier.

Als een kamer geschilderd is in een afschuwelijk lelijke kleur dan voel je jezelf er minder thuis. Ik weet nog dat wij als studenten gingen wonen in een flat waarbij de bewoners een slaapkamer gemeen blauw hadden geschilderd. We noemden die kamer de blauwe hel. Als je een kwartier in die kamer moest zijn werd je depri. Wat een werk was het om die

kamer een mooie kleur te geven! Maar mogelijk vonden de vorige bewoners die kleur blauw heel geweldig.

In de kerk spreken we vaak over goed en kwaad, waarheid en leugen. Wat minder houden we ons bezig met mooi en lelijk. En toch lijkt dat voor heel veel mensen belangrijk te zijn. Ook in de kerk. Als we naar de kerk zijn geweest en het geheel spreekt ons aan, dan zeggen we vaak: het was een *mooie* dienst! Juist in de bijbel spelen mooi en lelijk een grote rol. Tijdens twee avonden willen we over mooi en lelijk, schoonheid en kunst met elkaar spreken, luisteren en kijken.

Wanneer: **dinsdag 4 en 18 oktober om 19.45 uur en duren tot 21.15 uur**

Waar: **Tilvoorde**

Leiding: **ds. Henri Pap**

Data Verschijning "Kerkportaal" Jaargang 43 2022-2023

Nr.	Inleveren Copy	Verschijnt op		Bijzonderheden
			week	
1	19-aug	25-aug	34	
2	9-sep	15-sep	37	
3	30-sep	6-okt	40	
4	21-okt	27-okt	43	
5	18-nov	24-nov	47	
6	9-dec	15-dec	50	Kerstnummer
7	6-jan	12-jan	2	
8	27-jan	2-feb	5	2023
9	17-feb	23-feb	8	
10	3-mrt	9-mrt	10	
11	24-mrt	30-mrt	13	Paasnummer
12	14-apr	20-apr	16	
13	5-mei	11-mei	19	Pinksternummer
14	2-jun	8-jun	23	
15	10-jun	16-jun	26	
16	14-jul	20-jul	29	Vakantienummer 2023



Avondmaalscollecte voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne

Miljoenen Oekraïners, waaronder veel kinderen, zijn het geweld in hun land ontvlucht. De impact die deze situatie heeft op kinderen is enorm: Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles wat ze hadden achter moeten laten. Vaak zijn ze ook getuigen geweest van extreem geweld.



Hulp aan vluchtelingen in Moldavië

Veel vluchtelingen komen naar Moldavië. Vaak zonder geld, kleding en voedsel. Onder de vluchtelingen zijn veel moeders met kleine kinderen en kinderen met een beperking. De opvang die door de overheid wordt geboden is voor deze groep niet toereikend.

Red een Kind werkt in Moldavië samen met stichting Kom Over En Help en de lokale organisaties Youth For Christ Moldavië en Charity Mission Moldova. Op dit moment ligt onze prioriteit op het huisvesten van deze vluchtelingen. Daarnaast bieden wij voedselhulp, medische hulp en transport aan. Inmiddels wordt hulp geboden aan meer dan 14.000 vluchtelingen. Daarbij richten we ons specifiek op hulp aan kwetsbare kinderen.

Help je mee?

Geef aan de avondmaalscollecte zondag 2 oktober 2022!!!



Een nieuw avontuur

Mijn naam is Ruben Wijmenga, ik ben 18 jaar en vorig jaar naar Vollenhove verhuisd. In 2020 zou ik voor het eerst deelnemen aan een World-Servantsproject. Samen met zo'n 30 andere jongeren uit heel Nederland zouden we in Panama een school bouwen en hoewel de reis naar Panama door corona niet mogelijk was, lag er een jaar later in Heerlen een mooie taak voor ons in de buurttuin van de wijk Vrieheide. Hier hebben we 10 dagen gewerkt aan het bouwen van een podium, leemoven en een buitenkeuken. Tijdens het project in Heerlen hebben we via Zoom contact gehad met de bouwleiders in Panama, waar ze zelf hard bezig waren om de bouw van 2 klaslokalen toch door te laten gaan. Het is mooi om te zien hoe ze daar aan verandering konden bouwen door de financiële bijdrage die wij als World Servants hebben kunnen leveren.

Vorig jaar ben ik begonnen met mijn studie Kunstmatige Intelligentie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarom woon ik nu bij mijn opa en oma in Doesburg. Het eerste studiejaar heb ik met succes afgerond en ik heb al veel vrienden mogen maken. Helaas is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat kinderen en jongeren naar school kunnen. In derdewereldlanden is het voor veel kinderen niet mogelijk om naar school te gaan, omdat ze hun ouders moeten helpen op het land, er geen geld is of omdat er geen school in de buurt is. Ook deze kinderen verdienen het om naar school te kunnen gaan. Daarom heb ik mij ingeschreven om in de zomer van 2023 drie weken met World Servants naar Rwanda te gaan en daar te bouwen aan een school.

Het project en de voorbereidingen daarop zijn te volgen op mijn projectpagina:

geef.ws/rubenwjmenga

Ben je tussen de 16 en 30 jaar en lijkt het jou leuk om mee te gaan met het project in Rwanda of wil je graag meer weten over de projecten van World Servants stuur mij dan vooral een berichtje (06 23 81 13 05).

Hartelijke groet,
Ruben



PRAISE AVOND VOLLENHOVE

Zondagavond **18 september 2022** is er weer een Praise Avond Vollenhove in de Mariakerk, Bisschopstraat 32. Samen met de huisband begint de avond om 19:00 uur met het zingen van mooie (Opwekkings)liederen om God te aanbidden. Verzoeknummers voor de volgende keer kunnen doorgegeven worden via 06-13660210 (Whatsapp). Is er een (Opwekkings)lied met een bijzondere betekenis voor jou? Of heb je een gebeurtenis – klein of groot – waarin je Gods aanwezigheid hebt ervaren? De organisatie zou het erg mooi vinden als dat een plekje mag krijgen op één van de volgende avonden. Hou je ook van zingen? Kom dan 18 september naar weer een Praise Avond Vollenhove.



Vespers Vollenhove weer van start

Iedere woensdagavond, van 19:15 uur tot ongeveer 19:45 uur, wordt er in Vollenhove een vesper gehouden met als doel om de lofzang aan God gaande te houden. De Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster vindt het belangrijk om ook halverwege de week de kerk open te stellen. Voor iedereen kan het goed zijn om even stil te worden te midden van de dagelijkse zorgen en bezigheden. Er is tijd voor stilte, gebed, muziek, gesproken woord en ontmoeting. Van september tot en met december vinden de vespers plaats in de Mariakerk in Vollenhove. De start is op woensdag 21 september.

Iedereen, ongeacht leeftijd of (kerkelijke) achtergrond, is van harte welkom.

Iedere woensdagavond 19:15 uur - 19:45 uur

Stilte, gebed, muziek, gesproken woord en ontmoeting

Mariakerk Vollenhove

Start:
21 september

Vespers



Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw	Bisschopstraat 32
Predikant	Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag) predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301
Vergaderlocatie	Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181
Beheerder en reserv.	Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl
Kosters	J. van Benthem, Weg v. Rollocate 32, tel. 241942 H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
Kerkenraad	Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Preses	Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541 preses@maria-kerk.nl
Scriba	Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14, tel. 0527-861020 scriba@maria-kerk.nl
Kerktelefoon	Hein Winters, Steiger 21, tel. 243701
Ledenadministratie	ledenadministratie@maria-kerk.nl
Kerkelijke bijdrage	t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove, Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79
Boekhouder	A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580
Diaconie	Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Zending	Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending
Verjaardagsfonds	Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove o.v.v. <u>VERJAARDAGSFONDS</u>
Website Mariakerk E-mail webmaster Redactie Kerkportaal	www.maria-kerk.nl webmaster@maria-kerk.nl Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: kerkportaal@gmail.com
Diaconale Vriendendienst	Aaltsje Idzenga, tel. 243458



AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
21 sept.	19.15 u – 19.45 u	Vesper	Mariakerk
25 sept.	10.30 u – 14.00 u	Gemeentezondag	
28 sept.	19.15 u – 19.45 u	Vesper	Mariakerk
28 sept.	20.00 uur	De geest van de Psalmen. Ds. D. Wijmenga	Mariakerk
4 okt.	19.30 uur	Van de schoonheid en de kerk. Ds. H. Pap	Tilvoorde

Het volgende nummer (3) van Het Kerkportaal
verschijnt op **6 oktober 2022**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 30 september 2022** aangeleverd te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4, Vollenhove**

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst
in de volgende uitgave!