

# Het Kerkportaal



**Kerkblad  
van de  
Gereformeerde  
Kerk  
Vollenhove**

**44e jaargang – nummer 12 – 20 juni 2024**

# Bijbelrooster

do.	20 juni	Jesaja 30:27-33
vr.	21 juni	Jesaja 31:1-9
za.	22 juni	Psalm 43
zo.	23 juni	Marcus 4:35-41
ma.	24 juni	Psalm 85
di.	25 juni	Handelingen 8:1b-13
wo.	26 juni	Handelingen 8:14-25
do.	27 juni	Handelingen 8:26-40
vr.	28 juni	Psalm 30
za.	29 juni	Marcus 5:1-20
zo.	30 juni	Marcus 5:21-43
ma.	1 juli	Psalm 88
di.	2 juli	Handelingen 9:1-19a
wo.	3 juli	Handelingen 9:19b-31
do.	4 juli	Romeinen 14:1-12
vr.	5 juli	Romeinen 14:13-23
za.	6 juli	Psalm 28
zo.	7 juli	Marcus 6:1-6a
ma.	8 juli	Psalm 117
di.	9 juli	Romeinen 15:1-13
wo.	10 juli	Romeinen 15:14-24
do.	11 juli	Romeinen 15:25-33
vr.	12 juli	Romeinen 16:1-16
za.	13 juli	Romeinen 16:17-27
zo.	14 juli	Marcus 6:6b-13
ma.	15 juli	Marcus 6:14-29
di.	16 juli	Efeziërs 1:1-14
wo.	17 juli	Efeziërs 1:15-23
do.	18 juli	Zacharia 1:1-6

## **Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente zijn?**

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte voor ieders persoonlijke weg met God.

## **Uit de gemeente**

### **Op reis**

In het Dienstboek van de PKN is een gedeelte te vinden over reizen en het geven van een reiszegen. De inleiding van dat gedeelte spreekt over onze levensweg als een reis. Het leek me een passend stuk om te delen zo vlak voor de zomerperiode waarin velen van ons op reis zijn of gaan. (Dienstboek deel II, 436.)

'Het leven van mensen wordt wel gezien als het gaan van een weg, als een onderweg zijn. Op die weg zijn verschillende momenten en halteplaatsen te markeren. De ene periode is niet de andere. Men komt ergens aan en vertrekt. Men komt thuis of zoekt een andere bestemming. Men verlaat zijn vertrouwde omgeving en vestigt zich tijdelijk elders. Een familielid wordt opgezocht of men gaat een taak vervullen of werkring aanvaarden ver buiten de eigen woonomgeving. Een ongekende toekomst, een nieuwe cultuur wacht. Nieuwe mensen worden als naasten ontdekt. De dagelijkse gang van zaken wordt doorbroken. Het leven zelf wordt ervaren als een reis. De mens is onderweg. Gaandeweg zoekt men naar en hoopt men op een uiteindelijke bestemming.

God stuurt mensen ook op weg. Abraham wordt geroepen zijn vertrouwde omgeving te verlaten, Mozes dient zijn werk een nieuwe inhoud te geven op een andere plaats. Ook Jezus was voortdurend onderweg. Zij allen hebben ervaren dat God met ons mee trekt. We zijn

op zoek naar de stad van de vrede, om burgers te worden van een hemels vaderland, op aarde belijden wij vreemdelingen en bijwoners te zijn (Hebreeën 11:13–16). Tot aan de uiteinden der aarde, tot in alle windstreken zullen de leerlingen van Jezus gaan, gesterkt door zijn aanwezigheid: 'En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld' (Matteüs 28:20). In het voetspoor van Christus worden zijn discipelen 'aanhangers van de Weg' genoemd (Handelingen 9:2).

Ons onderweg zijn mag gezegend zijn, ons gaan begeleid door gebed. Onze 'vaart' kan een bedevaart zijn. Zo zijn we biddend onderweg, gedragen door de gemeenschap met wie wij verbonden blijven. Daarbij kunnen vertrek en aankomst bijzonder zegenrijk zijn, duidelijke markeringspunten. Op deze wijze wordt ook inzichtelijk dat ons leven een reis is op weg naar anderen, naar de Ander. Een doortocht naar nieuw leven, een pelgrimage, gepaard met een proces van loslaten en sterven. Met kans op onzekerheden en gevaren, van niet weten of men aankomt of terugkomt. Elke reis kan ervaren worden als een geschenk, een tijd van genade. Men wordt rijker.'

Ik wens iedereen die op reis is of op reis gaat Gods zegen toe. Ga met God en Hij zal met je zijn.

## **Gemeentekroniek**

*Ik dank U voor dit wonder, Heer,  
dat U mijn leven kent  
en wat er ook gebeuren zal,  
dat U steeds bij mij bent.*

Dit fragment uit het bekende lied 'Heer, U doorgrondt en kent mij' (lied 139b) vertelt dat God ons altijd nabij is. Wanneer we het leven vieren, deelt de Schepper onze vreugde. Wanneer het leven van een geliefd medemens eindigt, mogen we weten dat God hem of haar trouw blijft dragen in eeuwigheid.

Als gemeente leven we met elkaar mee, delen we lief en leed, blijdschap en zorgen. Dat maakt het zo bijzonder om gemeente te mogen zijn in Gods naam.

Er is deze keer veel om te delen, hoewel er natuurlijk ook van alles is dat hier niet gedeeld hoeft of kan worden. Daarom blijft het belangrijk om naar elkaar om te zien.

Op 27 mei 2024 werd Joël geboren. De tekst van zijn geboortekaart luidt:

*Joël – 27 mei 2024*

*Zo klein en nu al zo geliefd  
Door Zijn hand aan ons gegeven  
Je bent bijzonder en uniek  
In het plan van God verweven*

*Vol verwachting hebben wij uitgekeken naar jouw komst.  
Ontzettend dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze  
zoon en broertje*

*Joël Benjamin Winters*

*Steven, Annelies, Aron en Thomas Winters*

We wensen Joël en zijn gezin alle goeds en Gods zegen toe. Geniet van en met elkaar in liefde en trouw.

We willen Tom Davids (Kade 23), Isa Rook (Botter 16) en Femke Zeelte (Canneveltstraat 16) feliciteren dat ze geslaagd zijn. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan, fijne (lange) vakantie gewenst en alvast veel succes met de vervolgoopleidingen.

Daarnaast wensen we diegenen die nog een herexamen heeft of het volgend jaar nog eens mag proberen ook veel succes toe.

P.M. (i.v.m. privacy)

P.M. (i.v.m. privacy)

Zoals Marije hopen Gerold binnenkort, op vrijdag 5 juli, in het huwelijk te treden. We wensen hen een goede voorbereiding op deze bijzondere dag toe en bovenal Gods zegen, liefde en trouw voor hun relatie. De tekst van de uitnodiging voor de dienst is als volgt:

*Hij bracht ons samen, Hij maakt ons één!*

*Sta op en schitter! (Jesaja 60)*

*Wij gaan trouwen!*

*Lieve Gemeentegenoten, het is feest! Wij gaan trouwen voor de HEER!*

*En dit vieren wij vrijdag 5 juli 2024 in onze prachtige Mariakerk.*

*Graag nodigen wij je van harte uit om de Goddelijke Inzegening van ons huwelijk onder leiding van Dominee Wijmenga met ons mee te vieren van 7 tot en met 8 uur 's avonds. Houd rekening met een ongekend feest!*

*Wil je ons wel voor maandag 24 juni laten weten of je op ons feest bent?*

*Alvast hartelijk dank en alle liefs namens ons en David en Daniël,*

*Gerold en Marije*

Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – [predikant@maria-kerk.nl](mailto:predikant@maria-kerk.nl)

## **Bezoek van de ouderlingen**

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder vermeld.

Egbert Duurkoop 06 5364 9985

Gert Hulleman	06 2508 7408
Wouter Verkerk	06 2655 2799
Geke Winters	06 2259 1251
Steven Winters	06 5982 7290

## **Bericht van de kerkenraad**

### **Namen aandragen t.b.v. openstaande vacature ambtsdrager**

Ouderling-kerkrentmeester Frank van Harten heeft aangegeven te willen stoppen. In de dienst op 1<sup>e</sup> pinksterdag is Frank afgetreden en is hij bedankt voor de vele jaren inzet voor het werk wat hij voor de kerk heeft gedaan.

Met ingang van het seizoen 2024-2025 ontstaat hierdoor 1 vacature voor ouderling-kerkrentmeester. (De invulling van de vacature voor diaken heeft de kerkenraad nog onder de aandacht.)

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Een ambtsdrager wordt benoemd voor een termijn van tenminste 2 jaar. Normaal duurt een ambtsperiode 4 jaar (uitgezonderd de predikant) met de mogelijkheid tot verlenging.

De Kerkenraad roept u en jou op om namen van gemeenteleden voor te dragen ten behoeve van de openstaande vacature van ouderling-kerkrentmeester. U kunt hiervoor tot 1 juli 2024 een briefje in de collectezak doen of een mail sturen aan [scriba@maria-kerk.nl](mailto:scriba@maria-kerk.nl) met daarop de namen van de voor te dragen gemeenteleden.

Namens de kerkenraad,

Preses – vacant

Scriba Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd





Ps. Wij zoeken nog mensen die iets lekkers willen maken voor bij de koffie én een aantal mensen die ons willen helpen bij het uitdelen van de koffie en thee. Zou u/jij dat willen doen?  
Geef het door aan Esther Haasjes of Rosalie van der Linde.



### **ZONDAG 23 JUNI - OVERSTAPDIENST**

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst Rian  
collecte KIA Wereldvluchtelingendag  
organist Anne Kroeze  
koster Herman  
b&g Peter  
kind&eredienst Gera en Anita  
autodienst K. IJspeerd 06 41351052 / K. Regelink 243218  
oppasdienst Fam. Verkerk  
koffie Stephan en Karin

### **ZONDAG 30 JUNI**

10:00 uur Ds. H. Spit  
oud. v. dienst Marcel  
collecte Kerk  
organist Herman Kamp  
koster Jan  
b&g Boaz en Steven  
kind&eredienst Wouter  
autodienst B. v.d. Velde 243649 / G. Dikken 243948  
oppasdienst Fam. H. v.d. Linde  
koffie Wietze en Margreet

### **ZONDAG 7 JULI**

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst Wouter  
collecte Kerk  
organist Johan Tijssen  
koster Jacob  
b&g Peter  
kind&eredienst Wouter  
autodienst G. Weijs 06 47075405 / S. van Eerde 06-15955942  
oppasdienst Sylvia Wind  
koffie Mirande



### **ZONDAG 7 JULI - KLIEDERKERK**

15:00 uur           Organisatie Kliederkerk  
collecte            t.b.v. Kliederkerk

### **ZONDAG 14 JULI – GEMEENTEZONDAG**

10:00 uur           Ds. D. Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst     Marcel  
collecte            Diaconie  
organist           Erik Hofstede  
koster             Jacob  
b&g                Karin en Marcel  
kind&eredienst   Wilma  
autodienst        W. Winters 241693 / K. IJspeerd 06 41351052  
oppasdienst       Fam. Bok  
koffie             Aaltsje en Sytze

### **ZONDAG 20 JULI**

10:00 uur           Ds. D. Wijmenga, Vollenhove  
oud. v. dienst     Gert  
collecte            Kerk  
organist           Johan Tijssen  
koster             Jacob  
b&g                Peter  
kind&eredienst   Anita  
autodienst        H. Winters 243701 / H. Roeten 243184  
oppasdienst       -  
koffie             Bart en Marja

## **Autodienst**

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan kunt u contact opnemen met de eerst dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald en gebracht.



# Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

*Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn*

## Zien

Zien is aanschouwen  
aanschouwen is waarnemen  
waarnemen is verwonderen  
van verwonderen gaat ons hart zingen  
zingen is twee keer bidden  
we prijzen Uw Naam  
U zij al de glorie en eer!

Bron: Leo Heuvelman



# Rubriek: 'Wat ons bezig houdt!?'

We hebben de rubriek 'Wat ons bezig houdt' in het leven geroepen om de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het geloof en 'Wat ons bezig houdt' te praten willen we de verbondenheid met elkaar vergroten.

## ***Meld je aan en schrijf je rubriek***

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin terug laten komen. Als je het leuk vindt om de rubriek te vullen, kan dat door je aan te melden bij [scriba@maria-kerk.nl](mailto:scriba@maria-kerk.nl). We hopen dat we voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor benaderen.

## ***Inhoudelijke handvatten***

Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

- In welke situatie / omstandigheid bevind je je?
- Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?
- Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?
- Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op dit moment?
- Waar haal je kracht uit?
- Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters

## **'Wat houdt mij bezig?'**

Ik hoorde het laatst een collega zeggen. "Je hoeft niet overal wat van te vinden...". Een zin die mij de laatste tijd bezig houdt.

Ik hoef jullie niet te vertellen over de polarisering binnen onze maatschappij. Volgens mij weten we allemaal dat er tegenwoordig grote tegenstellingen zijn en dat sommige groepen lijnrecht tegenover elkaar staan.

Aan de ene kant is het bijzonder en fijn dat wij in een land leven waar wij vrijheid van meningsuiting hebben. Dat we mogen staan voor wat wij belangrijk vinden en wat ons bezig houdt. En dat we niet worden afgestraft om dat wat we vinden.

Tegelijkertijd lijkt de afkeer tegen elkaar te groeien. We zijn keihard naar elkaar en uiten onze kritiek en afkeer het liefst online of achter iemands rug. Hierbij lijkt het soms niet uit te maken hoe we iets zeggen en wat we zeggen. Dat we iemand daarmee pijn doen lijkt ons weinig te kunnen schelen.

We hebben het allemaal wel eens even nodig. Van je af praten, klagen, het liefst over het weer, of balen van een situatie. Ik ben zelf ook niet heilig, vind ook te vaak iets van een bepaalde situatie of reactie. Maar de laatste tijd probeer ik me wel bewust te worden van deze actie. Moet ik echt overal wat van vinden? En hoe voelt dat voor de ander? Hoe voelt dat voor mezelf om die ballast mee te dragen? En hoe kijkt God daar tegenaan?

Ik geloof in een liefdevolle God. Een God die nooit oordeelt, nooit veroordeelt en ons wil mee geven dat je elkaar in elkaars waarde moet laten. Hoe je er ook uit ziet, wat je ook voelt en hoe je ook denkt. Ik bid God dat ik milder mag zijn. Milder naar de ander en milder naar mezelf. En ik bid vooral dat de wereld milder mag worden. Dat je daardoor kan zijn wie je bent, hoe je je voelt en hoe je gelooft, zonder de oordeel en veroordeling van een ander. Zonder dat je je onveilig hoeft te voelen.

Ik geloof dat God wil dat er één stroom overheerst; de liefde. De liefde die ervoor zorgt dat alle harten worden beroerd en iedereen zich geaccepteerd en vooral veilig voelt. Ik probeer die liefdesbron mijn leven te laten overheersen, me mee te laten spoelen door de liefde van God. Ik wil proberen dit uit te dragen naar anderen en vooral dit mee te geven aan mijn kinderen. Ik hoop ook de dialoog aan te gaan met de

ander. Elkaar te bevragen; Wat zit er achter jou verhaal? Waarom voel jij je zo? Waarom denk jij zo? En waarom geloof jij zo?

En als we dan wat moeten vinden van iets, laten we dan vooral wat vinden van zaken als onrecht, onvrede, onmacht, geweld, oorlog en haat. Laten we die zaken proberen op te lossen, vanuit liefde. Laten we er zijn voor de mensen die zijn getroffen door oorlog of alle andere harteloze daden. De mensen die zich wanhopig, eenzaam en onveilig voelen. Laten we die mensen én dieren net een beetje extra liefde geven en ze vooral laten zien; jij mag zijn wie je bent. Jij mag jezelf zijn.

Bewustwording doe je niet alleen, dat doe je samen. Laten we elkaar helpen om te denken vanuit goedheid en liefde. En laten we vertrouwen op God dat Hij ons daarin helpt en ondersteunt.

Want God is liefde, Hij wil dat wij Zijn liefde en onze liefde over de wereld uitspreiden.

Of zoals opwekking 601 zo mooi bezingt;

*Deel door ons uw liefde uit  
aan wie honger heeft en pijn.  
Laat ons waar verdeeldheid is  
uw vrede-stichters zijn.  
Ons verlangen is alleen,  
Heer, maak ons hart bereid,  
dat door heel ons leven heen  
uw liefde wordt verspreid.*

*Deel door mij uw liefde uit,  
aan een medemens die lijdt.  
Leer mij meer vervuld te zijn  
met uw bewogenheid.  
Mijn verlangen is alleen,  
Heer, maak mijn hart bereid,  
dat door heel mijn leven heen  
uw liefde wordt verspreid.*

Liefdevolle groet,  
José van der Linde





**ZONDAG 7 JULI**

*kliekerkerk*

**THEMA: DE SCHEPPING**

"SAMEN ONTDEKKEN HOE MOOI GOD DE WERELD HEEFT GEMAAKT"

**WAAR:** MARIAKERK

**VOOR WIE:**

VOLLENHOVE

KINDEREN MET

**TIJD:** 15.00 UUR

(GROOT)OUDERS





## Ouderenmiddag

Onze volgende ouderenmiddag is **op donderdagmiddag 27 juni van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof**. Een ontspannen samenzijn. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je misschien niet direct tot de doelgroep, maar lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan ben je van harte welkom. Mocht u graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt u bellen met de Diaconale Vriendendienst (Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor u vervoer regelen.

## Zomeractiviteit

Zegt het voort!

Het is weer zomer en dat betekent dat de kerk in juli en augustus weer drie middagen per week open zal zijn en wel op dinsdag-, donderdag-, en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Dus kom eens langs, alleen of met familie, vrienden of logees.

Onze Mariakerk is altijd de moeite waard.

De vrijwilligers van de werkgroep KerkOpen heten iedereen van harte welkom.

## Bedankt

Lieve mensen,

Ik wil jullie graag, ook namens Henk, hartelijk bedanken voor jullie support tijdens mijn lange, heftige ziekteperiode.

Het was hartverwarmend en ontroerend.

Ook Douwe bedankt voor de bezoekjes, die hebben me erg goed gedaan.

Lieve groet, Jannie Kerkdijk.

# Nieuws van Stichting Ankerboeken

De vorige keer maakten we reeds melding van nieuwe uitgaven van de NBV 21, nu is in aansluiting op de EO jongeren dag de **NBV 21 jongeren Bijbel** verschenen. Deze bijbel is voorzien van veel extra's, informatie, uitleg, thema's om het lezen te vergemakkelijken en je weg erin te vinden. De Bijbel gaat voor je leven!

Na **Opwekking** is de nieuwe bundel met de liederen 1-895 uitgekomen. We vonden nog enkele mooie boeken:

**Leven zonder God** van hoogleraar en theoloog Rik Peels: een ontdekkingsreis naar de kern van het atheïsme. Wat maakt het atheïsme toch zo aantrekkelijk voor velen? Een eerlijke analyse en aanzet tot een inhoudelijk debat.

**Dietrich Bonhoeffer** door Gerard den Hertog; biografie en levenswijsheden van de bekende Duitse theoloog.

**Canon van het Nederlands protestantisme**: wat is nu zo typisch protestants in de belijdenis, de preek, de gebouwen en de gebruiken. Een mooie verrijkende beschrijving voor wie kennis wil maken met of meer wil weten van het protestantisme.

**Het kruis** van Alfred C. Bronswijk; eigenlijk een biografie van een symbool; het ontstaan, de geschiedenis, de betekenis van het kruis in diverse godsdiensten en de kunst. Een toegankelijk geschreven eyeopener.

We hebben niet alles op voorraad maar bestellen het graag voor u. De **NBV 21 jongeren Bijbel** en de **Opwekkingsbundel** liggen ter inzage in de kraam.

Komt u niet op de markt dan kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven aan Arie Ruitenbeek, tel: 0527-243545 en Jan Bijleveld, tel: 0527-243491. Uw bestelling wordt gratis thuis ezorgd.

# Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw

Bisschopstraat 32

**Predikant**

Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, vrijdag)  
[predikant@maria-kerk.nl](mailto:predikant@maria-kerk.nl) en tel: 06-58700301

Vergaderlocatie

Kerkelijk centrum "De Voorhof", Kerksteeg 1, tel. 241181

Beheerder en reserv.

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,  
tel. 06-51233901, [beheerder@maria-kerk.nl](mailto:beheerder@maria-kerk.nl)

Kosters

H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001  
W. Winters, R. van Diepholtstraat 2  
J. Jousma, Jan van Dieststraat 59

Kerkenraad

Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Preses

Marten van Eerde, Molenberg 3 tel. 0527-241541  
[preses@maria-kerk.nl](mailto:preses@maria-kerk.nl)

Scriba

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,  
tel. 06-41351052 [scriba@maria-kerk.nl](mailto:scriba@maria-kerk.nl)

Kerktelefoon

Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658

Ledenadministratie

[ledenadministratie@maria-kerk.nl](mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl)

Kerkelijke bijdrage

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

Boekhouder

A. Hulleman [boekhouder@maria-kerk.nl](mailto:boekhouder@maria-kerk.nl) adres voor post  
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Diaconie

Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217  
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Zending

Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending

Verjaardagsfonds

Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref.  
Kerk Vollenhove o.v.v. VERJAARDAGSFONDS

Website Mariakerk  
E-mail webmaster

[www.maria-kerk.nl](http://www.maria-kerk.nl)  
<mailto:webmaster@maria-kerk.nl>

Redactie  
Kerkportaal  
Scipio-app beheer

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:  
[kerkportaal@gmail.com](mailto:kerkportaal@gmail.com)  
Rosalie en Martin van der Linde [scipioapp@maria-kerk.nl](mailto:scipioapp@maria-kerk.nl)  
tel. 06 27309029

Diaconale Vriendendienst Aaltsje Idzenga, tel. 243458



## AGENDA

Datum	Tijd	Activiteit	Plaats
27 juni	14.00 uur	Ouderenmiddag	Voorhof
30 juni	19.00 uur	Park Praise	Park Old Ruitenborgh
7 juli	15.00 uur	Kliederkerk	Mariakerk
14 juli	10.00 uur	Gemeentezondag	Park Old Ruitenborgh

Het volgende nummer (14) van Het Kerkportaal  
verschijnt op **18 juli 2024**

De kopij dient **uiterlijk vrijdag 12 juli** aangeleverd  
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar [kerkportaal@gmail.com](mailto:kerkportaal@gmail.com), of getypt  
op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van **Reling 4,**  
**Vollenhove**

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst  
in de volgende uitgave!