

Vespers



Ook dit seizoen willen we elke woensdagavond een vesper houden. Dat is een kort moment van stilte, schriftlezing en gebed.

Het doel van deze wekelijkse activiteit is meervoudig:

- Het stimuleren van het gebedsleven van gemeenteleden, bidden is de kern van het geloof
- Het regelmatig openstellen van het kerkgebouw als plaats voor rust, bezinning en gebed
- Het creëren van rustmomenten in een turbulente samenleving

Dit seizoen willen we opnieuw elke woensdag op één plek, de Grote Kerk in Vollenhove, samen komen.

Op die manier hoeft u nooit te twifelen waar de vesper ook al weer was.

Een vaste plaats en een vaste tijd dus! De **Grote Kerk** om **19.15 uur**.

Deze vespers zullen afwisselend worden geleid door predikanten en gemeenteleden. Mocht u hieraan mee willen werken, geef het dan door aan één van de predikanten!

We beginnen op **woensdag 13 november** en gaan door tot Pasen.

Iedereen is van harte welkom!