

*Feestelijk concert
Christelijk gemengd Koor "De Zeeklank"
op 23 maart 2019
in de Grote Kerk; aanvang 19.30 uur*

Eerste uitvoering van de cantate " Dank U voor het leven"



Christelijk gemengd Koor " De Zeeklank" uit Vollenhove geeft 23 maart 2019 een feestelijk concert.

Er zal stil worden gestaan bij de 20 jarige samenwerking *van Johan Bredewout, tekstschrĳver Hans de Ruiter en het Chr. gem. koor "De Zeeklank".*

"De Zeeklank" heeft alle werken van dit tweetal voor het eerst uitgevoerd. Koor, tekstdichter en componist zien in dankbaarheid terug op deze periode en zijn hun Schepper dankbaar voor deze vruchtbare samenwerking in de afgelopen 20 jaar.

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er een nieuwe cantate geschreven " Dank U voor het leven". Deze zal dus ook weer door "De Zeeklank" voor het eerst worden uitgevoerd.

Het concert is in de grote kerk van Vollenhove. Aanvang 19.30

Wij prijzen ons gelukkig met de medewerking van:

Ita van der Zwaag:

Christa van der Esker:

Arjan en Edith Post:

Harm Hoeve:

Andre van Vliet:

hobo

fluit

trompet

orgel

piano

Hendrie Westra: slagwerk **Strijkorkest Trix van Dijk**

Cantate "Dank U voor het leven"

De cantate "Dank U voor het leven" is het nieuwste product van de samenwerking tussen de componist/dirigent Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter

Een samenwerking die begon in 1999 met een serie psalmbewerkingen onder de titel "Ononderbroken" gevolgd door een zevental oratoria: "Een nieuw begin", "Schepping", "Ruth", "Van Liefde ongekend", "Het Nieuw Jeruzalem", "Exodus en "Esther"(voor kinderen). Er verschenen ook een aantal bewerkingen van Engelse hymnes, waarbij Hans de Ruiter de vertaling verzorgde en Johan Bredewout de muziekbewerkingen. Intussen zag ook een tweede serie psalmbewerkingen van hun hand het licht. Twintig jaren van vruchtbare samenwerking: Alle reden tot dankbaarheid waaraan de cantate "Dank u voor het leven" uitdrukking wil geven.

De eerste uitvoering daarvan zal D.V. op 23 maart 2019 plaats vinden in Vollenhove door het Chr. Gemengd koor De Zeeklank onder leiding van Johan Bredewout.

Voorwoord cantate "DANK U VOOR HET LEVEN"

Deze cantate wil uitdrukking geven aan dankbaarheid voor alles wat God ons in dit leven geeft.

In de aanvang horen we dan ook de klanken van het bekende lied "Dankt, dankt nu allen God". In het vervolg wordt de verwondering uitgesproken over de schoonheid van de schepping waarin wij leven en die ons iedere dag bij het ontwaken weer verrast.

In een korte bewerking van psalm 19 wordt de Schepper geroemd om de grootsheid van zijn werk en van Zijn trouw naar wat Zijn handen hebben gemaakt.

De mens wordt geroepen om als beelddrager van God in die schepping zijn plaats in te nemen, de mens waarin God zoveel vertrouwen stelt dat Hij een verbond met hem aan gaat.

Als deze mens bij die opdracht zwaar teleurstelt komt uiteindelijk Jezus met de boodschap van verzoening en verlossing die de poort naar een nieuw leven met Hem opent.

Alles komt nu in een ander licht te staan en de mens mag vrolijk en onbezorgd op weg, aan Zijn hand, naar een nieuwe toekomst.

Zo op weg, vol goede moed en hoop met in het verschiet de glorieuze wederkomst van onze Heer, past het ons met al Gods kinderen over de hele aarde ononderbroken Gods lof te zingen en bovenal Hem te danken. In de cantate zijn dan ook enkele momenten opgenomen voor samenzang van bekende dankliederen.

Verder informatie: "Promusic Publishing" die de cantate uitgeeft.