

Activiteitenprogramma namens de kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster

De kerken in Vollenhove en Sint Jansklooster organiseren in de maanden september tot en met december 2022, naast de zondagse kerkdiensten, de volgende activiteiten. De activiteiten worden door verschillende commissies uit de kerken georganiseerd. Per activiteit is hieronder ook aangegeven welke commissie verantwoordelijk is voor welke activiteit.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze activiteiten aanwezig te zijn!

	Tijd	Plaats	Datum	Comm.
21 augustus	19:00	Feesttent Sint Jansklooster	Corsodienst "Zoals klei". Pim Durieux	1
4 september	19:00	Mariakerk	Zangavond "Zingen verbindt"	2
18 september	19:00	Mariakerk	Praise Avond Vollenhove	3
21 september	19:15	Mariakerk	Vesper	4
28 september	19:15	Mariakerk	Vesper	4
28 september	19:30	Mariakerk	De geest van de Psalmen. Ds. D. Wijmenga	5
2 oktober	11:30	Alle kerken	Kerkproeverij en Kliederkerk	1
4 oktober	19:30	Tilvoorde	Van de schoonheid en de kerk. Ds. H. Pap	5
5 oktober	19:30	Mariakerk	Vesper	4
9 oktober	19:00	Mariakerk	Zangavond "Zingen verbindt"	2
12 oktober	19:15	Mariakerk	Vesper	4
18 oktober	19:30	Tilvoorde	Van de schoonheid en de kerk. Ds. H. Pap	5
26 oktober	14:30	De Voorhof	Marcusevangelie lezen in 1 middag. Ds. D. Wijmenga	5
26 oktober	19:15	Mariakerk	Vesper	4
30 oktober	19:00	Mariakerk	Praise Avond Vollenhove	3
5 november	20:00	De Burght	Praiseband Xing	6
9 november	19:15	Mariakerk	Vesper	4

9 november	19:30	Johanneskerk	Marcusevangelie lezen in 1 avond. Ds. D. Wijmenga	5
10 november	19:30	De Hoeksteen	Marcusevangelie lezen in 1 avond. Ds. D. Wijmenga	5
13 november	19:00	Mariakerk	Zangavond "Zingen verbindt".	2
16 november	19:15	Mariakerk	Vesper	4
23 november	19:15	Mariakerk	Vesper	4
25 november	20:00	Mariakerk	Preek van de leek. Femedith Kersjes	5
30 november	19:15	Mariakerk	Vesper	4
7 december	19:15	Mariakerk	Vesper	4
14 december	19:15	Mariakerk	Vesper	4
18 december	19:00	Mariakerk	Zangavond "Zingen verbindt"	2
21 december	19:15	Mariakerk	Vesper	4
?? december		Vollenhove	Kerstwandeling	6

Commissies:

1. Raad van Kerken Vollenhove – Sint Jansklooster
2. Organisatie "Zingen verbindt"
3. Organisatie "Praise Avond Vollenhove"
4. Werkgroep vespers
5. Commissie Vorming & Toerusting
6. Samenwerkende evangelisatiecommissie

Nadere uitleg van verschillende activiteiten:

Corsodienst "Zoals klei". Pim Durieux

Zoals altijd zal de corsoweek in Sint Jansklooster worden afgesloten met een gezamenlijke dienst in de feesttent. Het thema dit jaar is "Zoals klei". Voorganger is Pim Durieux uit Sint Jansklooster en er wordt muzikale medewerking verleend door de gospelgroep Promise en de Christelijke muziekvereniging SDG.

Zangavond "Zingen verbindt"

Elke vijf weken, van 19.00 - 20.00 uur, wordt in de Gereformeerde Kerk (Mariakerk), Bisschopstraat 32 te Vollenhove, onder het bezielend orgelspel van Johan Tijssen een samenzangavond voor jong en oud gehouden met bekende geestelijke liederen: psalmen, gezangen, liederen uit de bundel van Johannes de Heer en opwekkingsliederen. De kerk is open om 18:30 uur, vanaf 18:45 uur is er inleidend orgelspel.

Praise Avond Vollenhove

Hou je ook van zingen? Dan ben je op 18 september en 30 oktober van harte welkom in de Mariakerk in Vollenhove voor de Praise Avond Vollenhove. De huisband start de avond om 19:00 uur om met elkaar mooie liederen te zingen om God te aanbidden. Verzoeknummers kunnen doorgegeven worden (whatsapp) via 06-13660210. Iedereen is van harte welkom! *Deze avonden worden globaal elke zes weken herhaald. Hou de sociale media in de gaten voor meer data.*

Vespers

Vanaf 21 september is er elke woensdagavond, tussen 19:15 en 19:45 in de Mariakerk een vesperviering. Vespers zijn opgezet als een kort moment van stilte, schriftlezing en gebed. Het doel van deze wekelijkse activiteit is meervoudig:

- Het stimuleren van het gebedsleven van gemeenteleden; bidden is de kern van het geloof.
- Het creëren van rustmomenten in een turbulente samenleving.

Deze vespers zullen afwisselend worden geleid door predikanten en gemeenteleden van de verschillende kerken.

De geest van de Psalmen. Ds. D. Wijmenga

De Psalmen zijn liederen van bijna drieduizend jaar oud en worden nog steeds gezongen in kerken wereldwijd. Ze klinken nu heel anders dan toen David ze schreef en zong, zichzelf begeleidend op zijn harp. Kunnen we eigenlijk weten hoe ze toen klonken? En wat is er in de vele eeuwen daarna met de Psalmen gebeurd, hoe klonken ze in kloosters in de Middeleeuwen, hoe komen we aan de Psalmmelodieën die nu in de kerk worden gezongen en op welke andere manieren kun je met Psalmen omgaan?

Tijdens deze avond maken we een muzikale tijdreis van het oude Israël naar het heden. Centraal staan vele versies en bewerkingen van een oogstpsalm, Psalm 126. In een afwisseling van muziek luisteren, samen zingen en verdiepende informatie, zullen bekende en verrassende melodieën en muziekstijlen langskomen. Samen ervaren we op een interactieve manier hoe veelzijdig en ook actueel die eeuwenoude Bijbelse liederen zijn.

Kerkproeverij en Kliederkerk

Op zondag 2 oktober organiseren de gezamenlijke kerken een "kerkproeverij". Deze zal worden opgezet naar aanleiding van het jaarthema van de PKN 'Aan tafel'. Er zal een fiets-/autoroute worden uitgezet langs de verschillende kerken en in ieder kerk wordt eten aangeboden als lunch met daarbij uitnodigende activiteiten voor onderlinge ontmoeting. Ook zal voor de kinderen een activiteit in het kader van de "Kliederkerk" worden georganiseerd.

Van de schoonheid en de kerk. Ds. H. Pap

'Het wezenlijke is dat schoonheid tot alle mensen spreekt.'

Wij mensen genieten van schoonheid. Een tuin met planten en bloeiende bloemen vinden we vaak aangenaam, het geeft plezier.

Als een kamer geschilderd is in een afschuwelijk lelijke kleur dan voel je jezelf er minder thuis. Ik weet nog dat wij als studenten gingen wonen in een flat waarbij de bewoners een slaapkamer gemeen blauw hadden geschilderd. We noemden die kamer de blauwe hel. Als je een kwartier in die kamer moest zijn werd je depri. Wat een werk was het om die kamer een mooie kleur te geven! Maar mogelijk vonden de vorige bewoners die kleur blauw heel geweldig.

In de kerk spreken we vaak over goed en kwaad, waarheid en leugen. Wat minder houden we ons bezig met mooi en lelijk. En toch lijkt dat voor heel veel mensen belangrijk te zijn. Ook in de kerk. Als we naar de kerk zijn geweest en het geheel spreekt ons aan, dan zeggen we vaak: het was een mooie dienst! Juist in de Bijbel spelen mooi en lelijk een grote rol. Tijdens twee avonden willen we over mooi en lelijk, schoonheid en kunst met elkaar spreken, luisteren en kijken.

Marcusevangelie lezen in 1 middag of avond. Ds. D. Wijmenga

Het hele Jezus-verhaal met Marcus

Wie op Netflix een serie kijkt, kan bingewatchen: meteen na de ene aflevering beginnen aan de volgende. Je wilt weten hoe het verder gaat, hoe het verhaal afloopt. In de kerk krijgen we vaak maar korte stukjes

Bijbelverhaal te horen, er moet immers genoeg tijd overblijven voor de preek.

In deze bijeenkomst gaan we het hele Jezus-verhaal beleven. Met elkaar lezen we in anderhalf uur het hele evangelie naar Marcus. Iedereen krijgt een actieve rol door de Bijbelwoorden uit te spreken van een bepaalde rol: de één spreekt alle woorden van Petrus, een ander van bijvoorbeeld de menigte. Wie graag voorleest kan een grote rol krijgen (Jezus) en wie niet graag leest krijgt een rolletje van slechts enkele verzen.

Door samen het verhaal met meerdere stemmen te lezen komt het Jezus-verhaal echt tot leven als in een film en vallen doorlopende lijnen op, die in kerkdiensten vaak onderbelicht blijven. Het uitgangspunt is de tekst van het Marcusevangelie zoals dat in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, geen woord meer, geen woord minder. De teksten, uitgewerkt per rol, zijn tijdens de bijeenkomst beschikbaar. Opgave is nodig, want per keer kunnen maximaal negen mensen meedoen. Als er meer aanmeldingen zijn, zullen we natuurlijk extra bijeenkomsten plannen. Interessant zowel voor wie nog niet zoveel weet over Jezus, als voor de doorgewinterde Bijbelkenner. In andere gemeentes was het lezen telkens een groot succes voor gemeenteleden en catechesegroepen. Vooraf inschrijven verplicht via Jenny Boersma (telefoon: 0646120639; E-mail: boersmajenny@gmail.com)

- Woensdag 26 oktober 14.30- 16.30 uur in de Voorhof max. 9 deelnemers
- Woensdag 9 november 19.30 – 21.30 uur in de Johanneskerk max. 9 deelnemers
- Donderdag 10 november 19.30 – 21.30 uur in de GKV Vollenhove max. 9 deelnemers

Praiseband Xing

Praiseband Xing is een band uit de regio Zwolle. De band bestaat uit een groep enthousiaste mensen die door muziek en zang op een aansprekende en laagdrempelige manier het evangelie van God uit willen dragen. Dit gebeurt vooral door middel van optredens in praise-avonden waarbij het zingen en muziek maken tot eer van Gods grote naam centraal staat.

Preek van de leek. Femedith Kersjes

Op vrijdag 25 november beklimt een leek de preekstoel van de Mariakerk. De leek is altijd iemand die in Vollenhove en Sint Jansklooster een bekend gezicht is. In de loop der jaren mensen met verschillende achtergronden maar zij delen één ding: gepreekt hebben ze nog nooit. Voor één keer staan ze op de kansel om een preek te houden over een Bijbeltekst die ze zelf hebben uitgekozen. Verschillende onderdelen van een kerkdienst komen aan bod... Een vrolijk, diepzinnig en inspirerend uur met muziek die door de 'leek' zelf is uitgekozen. Daarna is er gelegenheid in de Voorhof om elkaar te ontmoeten en gaan we in gesprek over de gehouden preek onder het genot van een hapje en drankje.

Kerstwandeling

Op één van de zaterdagen voor Kerst zijn de deuren van de kerken in Vollenhove weer geopend voor het kerstevenement van de Evangelisatiecommissie Vollenhove en Sint Jansklooster. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt jong en oud een verrassende verscheidenheid van optredens aan.