

# De geest van de Psalmen.

**Datum: woensdag 28 september**

**Tijd: 19.30 uur**

**Plaats: Mariakerk**

**Door: ds. D. Wijmenga**



De Psalmen zijn liederen van bijna drieduizend jaar oud en worden nog steeds gezongen in kerken wereldwijd. Ze klinken nu heel anders dan toen David ze schreef en zong, zichzelf begeleidend op zijn harp. Kunnen we eigenlijk weten hoe ze toen klonken? En wat is er in de vele eeuwen daarna met de Psalmen gebeurd, hoe klonken ze in kloosters in de Middeleeuwen, hoe komen we aan de Psalmmelodieën die nu in de kerk worden gezongen en op welke andere manieren kun je met Psalmen omgaan? Tijdens

deze avond maken we een muzikale tijdreis van het oude Israël naar het heden. Centraal staan vele versies en bewerkingen van een oogstpsalm, Psalm 126. In een afwisseling van muziek luisteren, samen zingen en verdiepende informatie, zullen bekende en verrassende melodieën en muziekstijlen langskomen. Samen ervaren we op een interactieve manier hoe veelzijdig en ook actueel die eeuwenoude Bijbelse liederen zijn