

We starten met de 'REEP VAN DE WEEK' voor kinderen/jongeren



Elke week willen wij een chocoladereep weggeven aan een kind/jongere om te laten weten dat er aan hem/haar gedacht wordt. We vinden het belangrijk om met elkaar mee te leven!

Wanneer kan ik een kind/jongere opgeven voor de REEP VAN DE WEEK?

Kent u of jij een kind/jongere die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Of verdient hij/zij misschien wel een grote pluim of kunnen we hem of haar opvrolijken? U/jij kan denken aan ziekte, overlijden van een opa/oma, maar ook aan

een ongelukje bij het sporten, een knappe/dappere prestatie of kinderverdriet door het overlijden van een huisdier.

Wordt bekend gemaakt naar wie de REEP VAN DE WEEK is gegaan?

Alleen als het kind/jongere en zijn/haar ouders het goed vinden wordt dit bij de afkondigingen verteld.

Weet de ontvanger wie hem/haar heeft opgegeven?

Nee, dit weten alleen de (jeugd)ouderlingen.

Hoe geef ik iemand op voor de REEP VAN DE WEEK?

Bel of app met de jeugdouderlingen

**Elfriede Lassche-Metselaar (06-44261845) of
José van der Linde (06-13372835).**

Wilt u/jij aangeven om wie het gaat, welke leeftijd, het adres en wat de reden is dat diegene wel opgevrolijkt mag worden? Dan zorgen zij ervoor dat er wat gebracht wordt.