

Van de schoonheid en de kerk

'Het wezenlijke is dat schoonheid tot alle mensen spreekt.'

Wanneer: **dinsdag 4 en 18 oktober om 19.45 uur en duren tot 21.15 uur**

Waar: **Tilvoorde**

Leiding: **ds. Henri Pap**



Wij mensen genieten van schoonheid. Een tuin met planten en bloeiende bloemen vinden we vaak aangenaam, het geeft plezier.

Als een kamer geschilderd is in een afschuwelijk lelijke kleur dan voel je jezelf er minder thuis. Ik weet nog dat wij als studenten gingen wonen in een flat waarbij de bewoners een slaapkamer gemeen blauw hadden geschilderd. We noemden die kamer de blauwe hel. Als je een kwartier in die kamer moest zijn werd je depri. Wat een werk was het om die kamer een mooie kleur te geven! Maar mogelijk vonden de vorige bewoners die kleur blauw heel geweldig.

In de kerk spreken we vaak over goed en kwaad, waarheid en leugen. Wat minder houden we ons bezig met mooi en lelijk. En toch lijkt dat voor heel veel mensen belangrijk te zijn. Ook in de kerk. Als we naar de kerk zijn geweest en het geheel spreekt ons aan, dan zeggen we vaak: het was een *mooie* dienst! Juist in de bijbel spelen mooi en lelijk een grote rol. Tijdens twee avonden willen we over mooi en lelijk, schoonheid en kunst met elkaar spreken, luisteren en kijken.