

VAKANTIE



Dichter: **Lingen, Aagje**

*We trekken door ons mooie land,
een streek van bloemen, zee en strand,
met duinen, bossen tegelijk,
Wat zijn wij in ons landje rijk.*

*We rijden, fietsten, lopen veel,
bezichtigen haast elk kasteel,
gebouwen, kerken zeer in trek,
aan monumenten geen gebrek.*

*Vakantie is een ruim begrip,
we spoeden ons van trip naar trip,
geen tijd meer over voor wat rust.
Zijn wij ons daarvan wel bewust?*

*Vacant zijn is toch: zónder werk?
Zo'n periode maakt ons sterk.
Ook Góð gunt ons zo'n stille tijd,
juist Hij heeft ons die rust bereid.*

*Hij zegt ons in Zijn dierbaar Woord:
"Kom hier en rust wat in dit oord,
want wáre rust vindt u in Mij,
daarmee bent u pas waarlijk vrij".*

Markus 6:31 – Johannes 8:36